

Doorbraak



T.L.Osborn

Doorbraak

T.L.Osborn

© Copyright 1960, 2007

T.L.OSBORN

In Nederland uitgegeven door: Johan Maasbach Wereld Zending

Oorspronkelijke titel: Impact

Deze versie ingescand en bewerkt door:

www.volle-evangelie.nl

"Doorbraak" moest komen! Haar boodschap brandde totdat ik het niet meer in mij kon houden.

Een nieuwe visie daagde.

Ben ik bezig geweest de heidenen te evangeliseren, of hebben ze mij veranderd?

"Doorbraak" is een verbazingwekkend nieuw boek... richtlijnen voor de zielenwinner voor deze generatie...

Geschreven voor jonge mensen van alle landen; voor predikanten en leken.

Het zal een nieuwe wereld voor u openen!

T.L.Osborn

Over de Schrijver

Weinig mensen zijn bekwaam om een boek als "DOORBRAAK" te schrijven als zendeling-evangelist T. L. Osborn. Hoewel nog een jonge man, heeft hij het Evangelie gepredikt in meer dan 35 landen. Zijn evangelisatie-kruistochten trokken menigten van 100.000 mensen en meer tijdens één enkele dienst. Een bewonderenswaardige bekwaamheid om de diepe waarheden van de Schrift bevattelijk te maken voor zelfs de primitiefste mensen, heeft hem geliefd gemaakt bij Christelijke en nationale leiders overal ter wereld.

T. L. Osborn's ASSOCIATION FOR NATIVE EVANGELISM, pas acht jaar oud, ondersteunt momenteel ruim 2500 inlandse zendingen in 70 landen, onder de leiding van 57 Volle Evangelie zendingsgenootschappen.

"FAITH DIGEST", het 32 pagina's tellende, 3-kleuren maandblad, dat gratis verkrijgbaar is, en uitgegeven wordt door de OSBORN EVANGELISTIC ASSOCIATION, verandert de levens van duizenden Christenen. "FAITH DIGEST" bevat waarheidsgetrouwe verhalen van de massale evangelisatie over de hele wereld, alsmede de exclusieve rubriek "Native Evangelism", en het presenteert een nieuwe opvatting over wereldevangelisatie.

Osborns geloofsversterkende boeken werden in vele talen uitgegeven, en vonden veel waardering onder rijken en armen. Zijn "bestseller", "Geneest de zieken", heeft reeds een zevende druk beleefd.

Uitgaande van het wereldhoofdkwartier te Tulsa, Oklahoma, vloeit een ware stroom van lectuur, films, tapes voor bandrecorders en grammofoonplaten tot aan de verste hoeken der aarde, alles onder de bekwame leiding en bezieling van de schrijver T. L. Osborn.

Inhoud

1	ZIJN EIGEN WOORDEN	8
2	DE KROON DER ZIELENWINNERS	11
3	DE GROOTSTE BELONING	12
4	WREDE GEWOONTEN	13
5	DE GOUDEN KUSTEN	18
6	OVERWINNING	20
7	HET WACHTWOORD	22
8	VINGERAFDRIJEN	25
9	SAMENWERKING	27
10	OOK UW BOTEN	29
11	DE TWEDE OPROEP	30
12	VISIE VAN GOD	31
13	GEZAMENLIJKE EVANGELISATIE	33
14	OOGST VAN ZIELEN	36
15	'WEL GEDAAN'	39
16	HET GROOTSTE LEVEN	41

1 ZIJN EIGEN WOORDEN

ZIJ MOETEN ONMIDDELIJK WORDEN TEGENGEHOUDEN!" brulde Satan, terwijl hij zijn vuist in de palm van zijn andere hand drukte. "Gebruik elk middel dat ik je ter beschikking heb gesteld!"

De intense woede van de Vorst der Duisternis was ontstoken door rapporten van zijn gezanten, dat bepaalde Evangelieverkondigers in enkele van zijn grootste bolwerken kruistochten hielden, die landen in opschudding brachten. Hij stelde alle eigenschappen van een vuur-spuwende, brullende draak ten toon, toen hij met grote stemverheffing, vervolgde:

"Besef je, wat dit kan betekenen? *Wat* heb je gedaan om hen tegen te houden?" Hij schreeuwde tot de Regeerders der Verdorvenheid, die voor hem waren tezamen gekomen.

Een van Satans krachtigste, gevallen Engelen, die de liefde van zijn meester voor aanbidding kende, kwam langzaam naar voren en boog zeer diep.

"Uwe alwijze Majesteit", begon hij weloverwogen, "wij *zijn* erg succesvol geweest en hebben verschillende zeer begaafden weten te stoppen door hen in tijden van zwakheid op subtiele wijze te verleiden en dan hun dwaasheid zo wijd mogelijk bekend te maken. Het behoeft geen betoog, dat wij in staat waren om zo hun reputatie te ruïneren en hun kracht te vernietigen.

"Anderen", vervolgde hij, "hebben wij in onenigheid met de georganiseerde kerk gebracht. Hoewel hun slagen in bepaalde gebieden gevoeld worden, blijft hun werk geïsoleerd. Daar er weinig of geen samenwerking is met de kerken, is de nazorg van hun samenkomsten gebrekkig en laten wij ons afvragen wat de blijvende resultaten van hun pogingen zijn.

"Zij, die ons de meeste last bezorgen, Uwe Excellentie, ontvangen onze onverdeelde aandacht. Wij houden hen voortdurend verkeerde motieven voor ogen. De ervaring, evenals uw eigen adviezen, hebben ons geleerd, dat — hoewel zij eerst ongevoelig blijken — hoe meer populariteit ze verkrijgen, hoe meer ontvankelijk ze worden voor verkeerde doelstellingen".

Satan had zich nu voldoende hersteld van zijn woede-uitbarsting om het verslag van de gevallen Engel te onderbreken :

"Denk er aan, wanneer het onmogelijk is om deze dodelijke evangelisten met trots en eigenwaan te vullen, dan moet je werken op hun verlangen om hun bekeerlingen te bewaren. Weinigen van hen zullen blij zijn met de manier waarop de nazorg van hun samenkomsten plaatsvindt. Gebruik dit als een verleiding voor hen om een nieuw kerkgenootschap te stichten. Je weet, er zijn nooit genoeg kerkgenootschappen voor ons. Hoe meer verdeeldheid we in de kerk kunnen zaaien, hoe beter onze kansen zijn om de Evangelisatie te verhinderen.

"Begaafde evangelisten moeten worden weerhouden van prediken tot mensen, die zonder het Evangelie leven!

"Eeuwenlang zijn we erin geslaagd om hun evangelisatie-campagnes te beperken tot kerk-samenkomsten. Het is een van onze sluwste zetten geweest!"

Op het gezicht van de Aartsverleider lagen sporen van een hatelijke glimlach. "Heel weinig mensen, die zich in onze macht bevinden, zullen ooit *kerk*-samenkomsten bezoeken. Ik geloof, dat je daarop moet letten. Het is een bewezen feit, dat wanneer een evangelist die begaafd is om tot niet-christenen te prediken, gedwongen wordt om avond na avond tot dezelfde groep gelovigen te spreken, zijn gaven ophouden te werken. Hij zal gewoonlijk trachten een andere bediening te ontwikkelen, als een surrogaat voor dat gevaarlijke soort van evangelisatie, dat zij in de Bijbel beoefenden, en ik waardeer je succes hierin.

"Ik haat *elke vorm* van evangelisatie", siste Satan, maar evangelisatie-samenkomsten, die in kerken worden gehouden, zijn veel minder gevaarlijk voor ons dan wanneer mensen met krachtige evangelisatie-bedieningen tot onze eigen gevangenen prediken op ons eigen grondgebied.

"Nu, luister naar mij", beval Zijne Satanische Hoogheid, "wij moeten alle mogelijke middelen blijven gebruiken om deze evangelisten ervan te weerhouden openlucht-samenkomsten te beleggen, waar onze

mensen zullen heengaan. En vergeet niet gelovigen te blijven ontmoedigen om zelf enige persoonlijke evangelisatie buiten hun kerk te beoefenen!

"En luister", waarschuwde Satan: "Er is nog een andere dreiging, die zelfs nog dodelijker is, en die ik opmerkte tijdens mijn omzwervingen over de aarde. Sommigen van deze evangelisten gebruiken hun invloed op grote aantallen mensen om hun pogingen in de bekering van onze gevangenen te organiseren. Zij zijn heel verstandig. Ze weigeren onafhankelijk te werken, en evenmin willen ze een nieuw kerkgenootschap in het leven roepen. Zij dringen erop aan de kerken te brengen tot interkerkelijke evangelisatie".

Opnieuw verhief zijn stem zich tot een brullend: "Ik zeg je, DIT MOET GESTOPT WORDEN!"

De verdorven Engel, die reeds eerder erin geslaagd was zijn vertoornde Meester te kalmeren, sprak opnieuw:

"Maar, Uwe Majesteit, wij *hebben* hun successen zwaar verhinderd, door de georganiseerde kerk tegen hen in het harnas te jagen. Zoals u voorstelde, hebben wij elke fout die ze maakten beklemtoond en elke mislukking doen lijken alsof deze voortkwam uit een diepere beweegreden".

"Ik ben niet tevreden!" was Satans onmiddellijke antwoord. "Je weet even goed als ik, dat zij iedere dag terrein winnen.

"Je weet hoe je met deze verstandigen moet handelen. Je hebt het al eerder gedaan. Veroorzaak misverstanden. Leg de nadruk op verschillen tussen evangelisten en organisaties. Bewerk de autoriteiten — ja, en de uitgevers en schrijvers; laat hen al hun verschillen verbreiden.

"Zo lang we de kerk kunnen afhouden van samenwerking in de evangelisatie. SLECHTS zolang zullen wij veilig zijn! Niet één mens of één organisatie zal er ooit in slagen alléén de wereld te evangeliseren. Daarom moeten we ervoor zorgen, dat de evangelisten en organisaties als afzonderlijke eenheden blijven werken in concurrentie met elkaar, in plaats dat ze met elkaar samenwerken.

"Dit brengt ons weer op hetzelfde punt terug!" herinnerde Satan hen. De slechte Prinsen en gevallen Engelen krompen ineen voor, wat zij verwachtten, een nieuwe uitbarsting van Satans toorn, maar in plaats daarvan staaarde hij hen aan en sprak rustig en weloverwogen, terwijl hij voor hen heen en weer liep:

"Deze plaatsen waar wij vandaag nederlaag lijden — hebben wij eeuwen lang vastgehouden. Mijn strategie is geweest om de zendingsgenootschappen te weerhouden meer te doen dan het handhaven van kleine buitenposten in deze gebieden. Ik heb er persoonlijk op toe gezien, dat de evangelisatie tot een minimum beperkt bleef. Hoewel ik deze geringe pogingen in mijn gebied verafschuw, zullen zij ons niet teveel last bezorgen, zo lang ze slechts verdedigend zijn om hun buitenposten te handhaven. Wij zijn in een bepaald gebied zo geslaagd, dat van een gehele afgestudeerde klas niet één man verkoos evangelist te worden.

"Door mijn bekwaamheid zorgde ik ervoor, dat de zendingsfondsen slechts gebruikt werden om de reeds gevestigde posten te handhaven. Het deed me veel genoeg te weten, dat zelfs nadat er uitgelezen jonge mensen waren opgeleid en gewillig om te gaan, er geen gelden beschikbaar waren om hen naar de heidenen te zenden. *Dit is de manier waarop ik het wil hebben!*

"Wij moeten iedere geroepen evangelist tegenwerken en verhinderen dat hij gaat naar hen, die het Evangelie nog nooit gehoord hebben. We behoeven ons niet zo druk te maken over de kleine groepjes, die reeds georganiseerd zijn, zo lang wij hun aandacht voor de onbereikte miljoenen kunnen afleiden.

"We moeten ervoor zorgen, dat mannen die bekwaam zijn om de krachten der evangelisatie te bundelen, geen enkele mate van succes hebben.

"En, zendingsgelden mogen niet rechtstreeks voor Evangelisatie worden gebruikt. Daarom wil ik dat jullie ideeën inspireren waarvoor de zendingsgenootschappen hun geld kunnen gebruiken. Er zijn er talloze. Jullie weten, dat zolang een organisatie het een zendingsproject noemt, de mensen hun geld ervoor willen geven, of het nu is voor het verspreiden van hun Evangelie onder de ongeëvangeliseerden, of niet.

1 ZIJN EIGEN WOORDEN

"Ik waarschuw jullie! De resterende tijd van onze vrijheid om de aarde te regeren, zowel als onze enige kans om Gods plannen te verijdelen, hangt af van ons succes in het zwak en ongeorganiseerd houden van de evangelisatie-arbeid van de kerk.

"Jullie weten allen heel goed wat er gebeurde toen Hij de eerste keer kwam".

Bij de verwijzing naar Christus, greep zichtbare vrees en beven de krachten der duisternis aan, met inbegrip van de spreker zelf.

"Toen konden we Zijn komst niet tegenhouden, maar nu staan de zaken er anders voor! Zijn tweede komst zal niet plaatsvinden voordat het Evangelie gepredikt is aan elke natie tot een getuigenis! Dat zijn Zijn eigen woorden!"

2 DE KROON DER ZIELENWINNERS

Dr. Alexander Duff was een groot pionier-zending in India.

Toen hij oud was, keerde hij terug naar Schotland, zijn vaderland, om te sterven.

Daar, gedurende de Algemene Conferentie van de Kerk van Schotland, sprak Dr. Duff de samenkomst toe, en richtte toen een sterke oproep tot de jonge mensen om vrijwillig hun leven voor India te geven. Maar niemand reageerde.

Onder de spanning van de dringende oproep, bezweek de oude zending en viel op de grond, waarna hij van het podium werd weggedragen.

De dokter boog zich over de oude veteraan en onderzocht zijn hart, toen Dr. Duff plotseling zijn ogen opende en vroeg: "Waar ben ik? Waar ben ik?"

"Stil liggen", drong de dokter aan. "Uw hart is erg zwak".

De oude strijder onderbrak: "Maar ik moet mijn oproep afmaken. Breng me terug. Breng me terug. Ik ben nog niet klaar met mijn uitnodiging".

Opnieuw trachtte de dokter hem gerust te stellen: "Lig toch stil. U bent te zwak om terug te gaan".

Maar de zending was niet te kalmeren. Hij verzamelde zijn krachten en kwam weer overeind. En met de dokter aan de ene, en de voorzitter van de Conferentie aan de andere kant, werd de oude grijze strijder teruggeleid naar het podium. De hele menigte stond in diepe eerbied voor zijn moed op. Toen vervolgde hij zijn oproep.

"Als Koningin Victoria vrijwilligers vraagt voor India", zei hij, "dan antwoorden honderden jonge mensen, maar als Koning Jezus roept, gaat niemand". Toen pauzeerde hij. En nog eens vervolgde hij:

"Is het waar, dat Schotland geen zonen meer geeft voor India?"

Weer wachtte hij, en nog steeds reageerde er niemand. Er was stilte.

Toen nam de oude man een kloek besluit en onder de zware last van India's onbereikte miljoenen besloot hij zijn oproep:

"Goed, wanneer Schotland geen jonge mensen meer heeft om naar India te zenden, dan, zo oud en versleten als ik ben, zal ik terugkeren; en zelfs wanneer ik niet meer kan prediken, kan ik gaan liggen aan de oevers van de rivier de Ganges en daar sterven, teneinde de mensen van India te laten weten, dat er in Schotland tenminste één man is, die genoeg om hun zielen geeft om zijn leven voor hen te geven".

Toen de oude veteraan zich omkeerde om de kansel te verlaten, werd de stilte eindelijk verbroken. Onder de hele menigte stonden jonge mensen op en riepen: "Ik wil gaan! Ik wil gaan! Ik wil gaan!"

En nadat Dr. Duff was heengegaan, gingen velen van deze jonge mensen naar India om hun leven te geven als zending. Dit was het gevolg van de nood van een oude Evangeliestrijder en zijn visie op de ongeëvangeliseerden.

En, hoe is het met u? Wilt u gaan? Heeft God tot u gesproken? Hebt u het roepen van de onbereikte miljoenen gehoord? Heeft de Heer des oogstes u hun nood getoond? Zult u antwoorden: "Here, hier ben ik, zend mij?"

U kunt aandeel hebben in het werk dat God het naast aan het hart ligt: het bereiken van de verlorenen. Niet iedereen kan gaan, maar iedereen kan wel de kroon van een zielenwinner ontvangen.

De voornaamste taak van iedere gelovige is wereldevangelisatie.

3 DE GROOTSTE BELONING

ONLANGS LAS IK, dat er thans meer mensen leven dan allen die geleefd hebben vanaf Adam tot onze generatie.

Bedenkt eens! De evangelisatie van deze generatie staat gelijk aan het bereiken van alle zielen die vanaf Adam tot op heden geleefd hebben. Er leven vandaag meer mensen dan er ooit gestorven zijn.

Vanaf Adam tot aan 1830 A.D., groeide de wereldbevolking tot een biljoen.

Maar omstreeks 1930, slechts honderd jaar verder, bereikten ze twee biljoen.

En nu, slechts 30 jaar later, is ze bijna gestegen tot drie biljoen mensen.

Meer dan de helft van alle nu levende mensen heeft het Evangelie nog nooit één keer gehoord.

Meer dan duizend stammen hebben nog geen stukje Bijbel in hun eigen taal.

"Moody Monthly" publiceerde, dat met het tegenwoordige werktempo, er 160 jaar voor nodig is om alle stammen tenminste een gedeelte van de Bijbel in hun eigen taal te geven.

Meer dan 120.000 zielen gaan elke 24 uur de eeuwigheid in.

Als deze feiten geen indruk op u maken, dan kunt u dit boek even goed weggooien... en uw Bijbel ook!

Helpen deze bijzonderheden u niet begrijpen waarom Jezus "toen Hij de scharen zag... met innerlijke ontferming bewogen was", en waarom Hij zei: "Waarlijk, de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig?" (Matth. 9:36-37).

Geloven wij werkelijk wat Jezus zei, toen Hij ons opdroeg: "Ga uit in de gehele wereld, en predikt het Evangelie aan alle schepselen?" *Van wie is de Heer afhankelijk dat dit zal gebeuren?*

Stel uzelf op dit ogenblik de vraag: *"Wat doe IK om de onbereikten te bereiken?"* Niet, wat doet mijn kerk, mijn zendingsgenootschap, mijn gemeente, maar wat doe IK?

Predikanten, evangelisten, leraren, Christelijke werkers, Christenen: Dit is een vraag die u moet beantwoorden. Indien u die vraag nu niet onder ogen wilt zien, dan zult u hem bij het oordeel onder ogen moeten zien. En het oordeel kan spoediger komen dan u denkt.

Wanneer Jezus, de Koning, Zichzelf in de plaats van de heiden zal stellen, zal Hij dan tot u kunnen zeggen: "Ik had honger, en gij gaf mij te eten; Ik had dorst, en gij gaf mij te drinken; Ik was een vreemdeling, en gij ontving mij in uw huis; naakt, en gij kleepte mij; Ik was ziek, en gij bezocht mij; Ik was in de gevangenis, en gij kwam tot mij..."

"Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dat aan een van deze minsten van mijn broeders hebt gedaan, in zoverre hebt gij dat aan Mij gedaan" (Matth. 25:35, 36, 40).

Dit is de grootste beloning om voor te leven!

4 WREDE GEWOONTEN

ONLANGS ZAG IK EEN foto van de oppervlakte van de aarde, genomen vanuit een raket, hoog in de stratosfeer.

Zelfs de ronding van de aarde was zo duidelijk te zien, dat ik een vreemde sensatie onderging.

De lens van de camera bestreek bijna het gehele gebied van Oregon tot aan Mexico en fotografeerde het gehele berggebied tot in Nevada.

Ik dacht aan de Schrifttekst: "De Heer ziet uit de hemel... uit Zijn woonplaats ziet Hij naar alle bewoners der aarde" (Ps. 33:13,14).

Terwijl ik naar deze ongewone foto staarde, werd ik in mijn gedachten ver in de ruimte gevoerd, waar ik deze planeet, de aarde, aanschouwde, die in het niets hing, zoals Job zei.

Ik dacht aan de vele malen dat ik uit het raam van een groot stratosfeer-vliegtuig, kilometers boven de aarde, neerkeek op de tropische oerwouden, de talloze dorpjes verscholen tussen de bomen, en de geweldige steden met miljoenen inwoners, die vrijwel niet met het Evangelie in contact zijn gebracht.

Wat moet er gedaan worden willen deze miljoenen ooit een kans krijgen om het Evangelie te horen?

Het gebeurt zo zelden, dat de mensen even stilstaan om de feiten onder ogen te zien. Christenen komen vaak onder de indruk van grote aantallen bekeerlingen, of van uitbreidingen van zendingsprogramma's; maar zij vergeten, dat *de wereld in feite zich keert tot het heidendom* en het Communisme aanvaardt in snel tempo, als men de resultaten van alle kerken tezamen vergelijkt met de huidige toename der wereldbevolking.

In plaats van in staat te zijn de evangelisatie der wereld te voorzien, wijzen de feiten op een donkere toekomst van heidense religieuze en goddeloze idealen, een toekomst die niet ver van ons verwijderd is, tenzij een algehele evangelisatie niet zeer spoedig voorrang boven alles verkrijgt.

Indien U of ik er niets aan kunnen doen, dan was Jezus een dwaze filosoof, die prachtige ideeën had over de prediking van het Evangelie aan alle schepselen, maar wiens ideeën onwettelijk en onpraktisch waren.

Indien wij zuchten en de feiten vermijden, indien wij verkiezen onverschillig te staan tegenover de roep van deze generatie om het Evangelie, indien wij heel vroom de schouders ophalen en zeggen: "Ik heb het antwoord niet. Ik zie niet in wat ik er aan zou kunnen doen", dan zeggen wij tot Jezus: "Ik denk dat U excentriek en irreal bent geweest als u verwachtte dat wij het Evangelie naar zovele mensen zouden brengen. Het is niet alleen onmogelijk — maar het is ondenkbaar".

Welnu, is dat werkelijk uw mening omtrent de Meester?

Wat denkt u persoonlijk, dat u doen kunt om het Evangelie aan uw generatie te brengen?

Is er een praktische oplossing voor zulk een geweldige onderneming? Denkt u dat u zich niet bezorgd hoeft te maken over de miljoenen der wereld? Voelt u dat het genoeg is wanneer u naar de kerk gaat, en uw eigen gezin opvoedt, en uw eigen zaken behartigt?

Hebt u wel eens een arme moeder zien klimmen naar de top van een hoge boom, om zichzelf dan op de grond te werpen waarna ze te pletter valt om zich in de dood te offeren? Hebt u dat wel eens gezien?

Het gebeurt vandaag in Afrika.

Waarom? Omdat een baby gestorven is en de toverdokter vaststelde dat de vrouw de schuldige was. Hij zegt dat wanneer ze onschuldig is, die sprong haar geen schade zal doen. Als ze sterft, is haar schuld aangetoond. En het hele dorp is aanwezig om het oordeel te bekrachtigen.

Ik ben zelf in die Afrikaanse dorpen geweest. Ik heb urenlang niet hen over deze gebruiken gesproken.

4 WREDE GEWOONTEN

Ze zijn menselijk, evenals u. De moeders vertroetelen hun baby's zoals u zou doen. Familiebanden zijn sterk in Afrika. Maar zij hebben nooit gehoord, dat er een betere levensweg is. Ze verkeren in duisternis. Ze zijn verwaarloosd. Ze weten niet beter.

Ik kan bijna iemand horen zeggen: "Broeder Osborn, dat is belachelijk. Dit is de twintigste eeuw. Ze moeten wel beter weten".

Ga dan en kijk zelf. Ze zijn daar vandaag, miljoenen van hen.

Zullen zij veranderen, wanneer u tot hen spreekt?

Ja, zeer beslist. Ze zullen huilen en springen van vreugde als u de betere weg verklaart.

Wist u, dat er nauwelijks een maand voorbij gaat of wij ontvangen weer een smeekbede van een of ander Afrikaans opperhoofd om alstublieft iemand te zenden om zijn mensen van Jezus te leren.

U zegt: "Waarom gaat u dan niet, broeder Osborn, en leer hen zelf, wanneer u zoveel van hen afweet?"

Ik ga ook — zo snel en zoveel keren als mijn levenskracht mij toestaat.

En ik zend zoveel mogelijk anderen uit. Thans ondersteunen wij meer dan 2500 zendelingen in onbereikte gebieden van de wereld.

Bovendien zenden wij boeken, traktaten, bandopnamen, grammofoonplaten, en films in de talen van het volk naar duizenden dorpen.

Maar het is niet genoeg. Wij moeten meer doen.

Hebt u ooit gezien hoe een toverdokter een baby van de moederborst rukt, het op zijn rugje legt en handenvol zand in zijn mondje strooit totdat het de verstikkingsdood sterft?

Het wordt vandaag gedaan in het hart van Australië onder de inboorlingen.

Maar waarom? Omdat een of andere volwassene gestorven is en er een slachtoffer gevonden moet worden om de boze geesten, die slechts een menselijk offer aanvaardden, gunstig te stemmen. Hun godsdienst eist dit.

En toch hoort u nog wel eens zeggen dat de godsdiensten der heidenen goed genoeg voor hen zijn!

Moge God genade hebben voor een ieder die zoiets denkt!

Zou u bereid zijn uw baby door zand te laten verstikken omwille van uw godsdienst?

Hebt u wel eens gezien hoe een touw rond de bevallige hals van een mooie jonge vrouw werd gelegd en haar langzaam zien stikken tot zij stierf?

John Geddes zag het toen hij landde op een eiland in de Stille Zuidzee.

Waarom deden ze het? Het is een onderdeel van hun godsdienst. Haar man was gestorven. Zij moet met hem begraven worden en dit is hetgeen wat hun priester adviseert.

Zij moet hem op zijn reis vergezellen. En, indien de oudste zoon oud genoeg is, moet hij degene zijn die zijn moeder de hals afsnoert. Indien er kinderen zijn die te jong zijn om voor zichzelf te zorgen, dan moeten ook zij ter dood gebracht worden.

Zou u dat bevallen? Denkt u dat zij gelukkig zijn met hun godsdienst? Natuurlijk niet; niet meer dan u zou zijn. Maar zij kennen geen andere weg. Zij doen het beste wat zij weten te doen.

Geen wonder dat de Bijbel zegt: "De duistere plaatsen des lands zijn vol hollen van geweld" (Ps. 74:20).

Hoe nodig is het dat zij Jezus kennen! Hoe blij zijn ze, wanneer iemand het hen vertelt.

Hebt u wel eens gezien hoe een arme, heidense man in het midden van het dorp staat, een lang mes neemt en op zijn eigen schedel hakt totdat het bloed door zijn haren heen stroomt, dan kranten neemt en die in de diepe sneden schuift, en vervolgens het geheel in brand steekt? Hebt u daar wel eens bij gestaan en toegekeken hoe het gloeiende vuur zijn haar en bloed verschroeide?

Zij doen het vandaag in heidense gebieden. Waarom? Vanwege hun godsdienst. Zou u bereid zijn dat te doen om een plaats van vrede in de hemel te verdienen, hetgeen zij daardoor denken te doen?

"Nee!" antwoordt u. Maar wat indien u geen andere weg kende? Wat indien u geboren zou zijn in een van die duistere plaatsen der aarde? Dan zou u het misschien doen. Denk hier aan!

De reden waarom u zulke uitwassen verafschuwt is, omdat u beter weet. Dat is precies wat ik bedoel als ik zeg, dat ook zij zullen veranderen — indien iemand hen wil vertellen. Maar nu, ze zijn verloren; ze zijn verwaarloosd; ze zijn onbereikt.

En Jezus beval ons, die gered zijn, om hen het Evangelie te brengen of te zenden.

Spreekt dit tot uw hart? Wilt u een aandeel hebben in een zo heerlijke zending?

Hebt u wel eens gezien dat een inlandse dokter zich buigt over een liefvallig meisje, dat op haar rug ligt, met haar hoofd gekneld tussen zijn grove knieën; hebt u daar wel eens met weerzin staan kijken hoe de dokter een grove zaag neemt en langzaam haar prachtige tanden tot op het tandvlees afzaagt, terwijl zij de verschrikkelijke pijn verdraagt? Hebt u wel eens gezien hoe haar transpirerend, bevend lichaam besmeurd wordt met bloed dat uit haar ernstig verwonde mond vloeit, en haar zonder barmhartigheid weg zien strompelen om voor de rest van haar leven alleen lelijke stompjes tandvlees te hebben?

Zou u uw dochter aan deze gewoonte onderwerpen? Neen, u weet beter. Evenmin zouden zij het, indien iemand hen in het Evangelie onderwees. Hun godsdienst eist het. Wilt u uw oren sluiten voor hun smeekbede om het Evangelie? Zult u zeggen: "Er is niets dat ik doen kan?"

Hebt u wel eens gezien hoe een gezin hun baby op de grond legt en zijn lichaampje vasthoudt als een hulpeloos dier, terwijl een inlandse dokter het kind bijna levend slacht?

Hebt u wel eens toegekeken terwijl hij een ruw mes pakt en niet minder dan honderd lange diepe sneden over het mooie gezichtje snijdt, en dan vuile, zwarte houtskool in het open vlees wrijft?

Hebt u wel eens het vreselijke gillen gehoord van een arm kind in deze wanhoop en gezien hoe de dokter vervolgens een bloedig patroon van enkele honderden kleine sneden over de gehele borst en de buik van het kind kerft?

Men heeft dit eeuwenlang gedaan in Afrika, en het wordt nog gedaan in een of andere vorm bij de meerderheid van de hedendaagse Afrikaanse kinderen.

Waarom? Omdat zij geloven dat hun kinderen deze kentekenen moeten hebben. Zij weten niet beter. Zij doen het beste dat zij weten te doen voor hun kinderen. Zij hebben ze lief evenals u de uwe liefhebt.

Meer dan eens heb ik deze bloedige ceremonie zelf gadeslagen. Het was weerzinwekkend. Daarom geef ik mijn leven om hen de weg van Christus te tonen. Ik zie in dat ik het hen schuldig ben.

"Maar", zegt u, "Broeder Osborn, met u is het anders. U hebt een roeping!"

Heb ik die? Wie zei dat? Neen! Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een roeping voor de zending heb gehad.

Maar ik heb geprobeerd de feiten onder ogen te zien, welke feiten iedere Christen ter harte behoren te gaan. Ik heb belangstelling voor de mensen overal. Ik geloof dat God ons allen gelijk geschapen heeft. Ik geloof niet dat het eerlijk is dat ik zo gezegend wordt en dat zij zulke noden hebben! Ik geloof niet dat het eerlijk is dat ik Christus ken en Zijn vrede bezit, en dat zij sterven en heel hun leven gezocht hebben naar vrede, zonder dat iemand hen ooit van Christus vertelde.

Waarom zou iemand het Evangelie tweemaal horen, alvorens iedereen het éénmaal heeft gehoord?

Daarom ga ik en doe ik al het mogelijke om de onbereikten te bereiken.

Daarom is deze evangelisatiebediening steeds verder uitgegroeid zodat wij nu iets kunnen doen om de verlorenen te bereiken in bijna elk vrij land van de wereld, en daarom voelen wij dat wij ons zielenwinnend werk op ieder front MOETEN vergroten.

Ik heb de heidenen gezien. Ik heb hun polsslag gevoeld. Ik heb neergezeten en gesproken met hen, urenlang. Ik heb gepredikt tot hun massa's. Ik weet hoe hongrig ze zijn naar het Brood des

4 WREDE GEWOONTEN

Levens, hoe dorstig ze zijn naar het Water des Levens. Ik heb hun kleine kinderen vastgehouden. Ik heb de liefde en warmte van hun moeders bestudeerd. Ik heb hun familiebanden en vroomheid bestudeerd. Ik heb onder hen gewandeld.

Ze zijn niet "beter af" dan ze zijn. Ze zijn niet gelukkig. Ze zijn ellendig. Ze zijn zeer ongelukkig, ze zijn terneergeslagen, ze lijden. Ze vrezen voortdurend boze geesten, en ze doen altijd iets om hen gunstig te stemmen.

Er is geen rust in het heidendom, geen vrede, geen blijdschap. Hun godsdiensten zijn niet goed genoeg voor hen. Zij hebben evenveel recht om Christus te kennen als wij! Wij zijn niet Gods bevoorrechten. Wij zijn alleen de meer fortuinlijken.

Mensen brachten het Evangelie op onze weg. Wij hoorden en geloofden. Wij zijn gered. Maar zij zijn verloren, verloren, verloren. Wij moeten hen bereiken.

Zelfs tot aan 1890 waren menselijke offers wettig en algemeen gebruikelijk in Afrika. Wanneer een stamhoofd stierf, werden hoofden afgesneden, vrouwen levend begraven of gedood en opgegeten. Handen werden gedompeld in brandende olie.

Alleen het Evangelie heeft dit veranderd — maar achter de ondoordringbare muren van dichte oerwouden, vinden deze onmensch'jke dingen nog steeds plaats, ook vandaag nog.

En toch, wat een Christenen worden die inlanders wanneer ze een kans krijgen gered te worden!

Elke week ontvang ik op kantoor de verbazingwekkendste verslagen van de moedige opofferingen die inlandse Christenen zich getroosten als zij bedreigingen, wanbegrip en wreedheden verdragen om het Evangelie naar hun eigen volk te brengen.

Alexander Mackay vertelt van drie inlandse jongens, die voor Christus stierven; hun leeftijden varieerden van twaalf tot vijftien. De oudste stapte naar voren en zong een Evangelie-lied. Ze sneden zijn armen af en wierpen hem toen in het vuur en verbrandden hem levend.

Hetzelfde deden ze met de tweede.

Toen kwam de jongste — pas twaalf jaar. "Snijdt alstublieft mijn armen niet af", smeekte hij, "ik zal niet tegenspartelen. Gooi me maar in het vuur". Wat een helden!

Christenen in voorgaande generaties hebben onbeschrijflijk geleden om het Evangelie naar hun medemensen te brengen.

Ze werden vastgebonden aan een paal en levend verbrand. Ze werden gestenigd, doormidden gezaagd, in dierenkooien gedreven, gekruisigd, onthoofd, gemarteld in koude, donkere kerkeren, verbannen, op bloedige wijze doodgeslagen, op pijnbanken uitgestrekt en doodgegeseld, levend opgegeten door wilde dieren.

Inderdaad, het bloed der martelaren is het zaad der kerk. De prijs welke betaald is zodat wij vandaag het Evangelie hebben, is betaald met het bloed van tien miljoen menselijke offers — en nu, wat zijn u en ik bereid te betalen en te doen om ditzelfde Evangelie aan onze generatie te brengen?

Er leven vandaag meer mensen dan allen die geleefd hebben vanaf Adam tot onze generatie, wordt ons verteld.

Hoe groot is onze verantwoordelijkheid!

Jezus zei: "Verkondigt het Evangelie aan de *ganse schepping*" (Mark. 16:15).

"*Een ieder* die in Hem gelooft, gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven" (Joh. 3:16).

"*Al wie* den Naam des Heren aanroept, zal behouden worden" (Hand. 2:21).

"Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wien zij niet geloofd hebben?... Hoe horen zonder prediker?" (Rom. 10:14).

Jezus stierf voor "de ganse schepping", "de gehele wereld".

Hij kwam "om het verlorene te zoeken en te redden" (Luc. 19:10).

Hij sprak over "de andere steden", "andere schapen".

Paulus streefde voortdurend naar "de verafgelegen gebieden".

Christus beval ons te gaan "tot aan het einde der aarde".

De mensen zijn er — miljoenen van hen. Ze zijn rijp om geoogst te worden — menigten van hen.

Ze zijn hongerig en dorstig. Ze zijn angstig en gekweld. Ze zijn eenzaam en verlaten. Ze zijn verwaarloosd en aan hun lot overgelaten.

Wat zijn u en ik bereid te doen om hen te bereiken? "Ben ik mijn broeders hoeder?"

Als anderen hun leven hebben gegeven, hun bloed, hun alles, als zij temidden der vlammen geroepen hebben "Christus is Overwinnaar", kunnen wij dan minder doen dan het uiterste?

"Zie, Ik zeg u, slaat uw ogen op en beschouwt de *velden*, dat zij wit zijn om te oogsten" (Joh. 4:35).

Indien u in het verleden gefaald hebt iets persoonlijks te doen, dan is dat geen reden waarom u in de toekomst zou falen.

Het kan zijn dat God u roept om te gaan. Indien dat zo is, gehoorzaam Hem en ga. Antwoord: "Hier ben ik, Here, zend mij".

Het kan zijn dat Hij wil dat u anderen zendt in uw plaats, of dat u "gedrukte boodschappers" stuurt, of films, of andere zielen reddende werktuigen. Zo ja, verdien zoveel mogelijk geld en ondersteun het werk om de onbereikten te bereiken. Doe uw deel; neem een aandeel in het gezegendste werk in de wereld van heden — wereldevangelisatie.

Het kan zijn dat God u roept tot bidden. Bid dan; wordt een voorbidder. Neem de onbereikte miljoenen op uw hart. Bid, dat arbeiders uitgaan naar de velden. Bid voor de inlandse Christenen als zij wreedheid en vervolging doorstaan. Bid geld los om de Evangelieboodschap in gedrukte en op de band of film opgenomen vorm uit te zenden. Bid totdat de wereld geëvangelizeerd is.

5 DE GOUDEN KUSTEN

ER WORDEN JAARLIJKS DERTIG MAAL meer heidenzielen geboren dan dat er mensen zich aansluiten bij Christelijke kerken.

Elke keer dat Christenen in Afrika drie bekeerlingen maken, maken Mohammedanen er zeven.

Iedere Mohammedaanse reiziger is een zendeling. U kunt hem vinden diep in de brandende Soedan van Centraal Afrika, of langs de routes door oerwouden en langs rivieren. Het doet er niet toe waar hij is, hij koopt en verkoopt onderweg, maar nooit zal hij een gelegenheid laten voorbijgaan om zijn geloof te propageren. Waarom? Omdat hij Mohammedaan is, en het zijn taak is de Islamitische godsdienst te verbreiden.

Indien Jezus vertoeft, zullen de volgende tien of twintig jaar de belangrijkste zijn in de geschiedenis der mensheid.

Valse godsdiensten vindt men overal. Het nationalisme golft over de aarde. Het communisme, de machtigste kracht ooit door Satanische vindingrijkheid gesmeed, dreigt het Christendom uit te roeien. De atoomenergie dreigt de beschaving te vernietigen.

Duistere machten zijn aan het werk. Kolossale bewegingen zijn tot leven gekomen. Het menselijk ras ziet zich voor vernietiging gesteld.

O, mijn vriend, *Evangelisatie* is de opdracht van deze dag, de behoefte van dit uur, de enige hoop voor deze generatie.

Bijna alles wat wij hebben, danken we aan evangelisatie. De meesten van hen die bekeerd zijn, werden gered tijdens evangelisatiecampagnes of gedurende perioden van opwekking.

Hoelang mogen u en ik hopen door te kunnen leven op onze heerlijke manier van leven en in vrijheid, indien wij niet evangeliseren? Hoelang, voordat een goddeloze bevolking de weegschaal doet doorslaan en onze gezichten tegen een muur van wanhoop drukt?

Las u wel eens Spreuken 24:11-12? Dit zijn ernstige woorden. Lees ze, als u durft:

"Red hen die ten dode gegrepen zijn, wend u niet af van hen die ter slachting wankelen. Wanneer gij zegt: Zie, wij wisten dit niet — zal Hij, die de harten doorzoekt, het niet merken, en Hij, die op uw ziel let, het niet weten, en den mens naar zijn doen vergelden?"

En hoorde u wat Salomo zei in Spreuken 3:27? "Onthoud het goede niet aan wien het toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen".

O, luister, God zegt: "Wanneer gij den hongerige schenkt wat gij zelf begeert en den verdrukte verzadigt, dan zal in de duisternis uw licht opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag" (Jes. 58:10). Wat een gezegende belofte!

Maar aan de andere kant waarschuwt Hij ons ernstig: "Mensenkind, u heb Ik tot wachter aangesteld... Wanneer gij een woord uit Mijn mond hoort, zult gij hen uit Mijn naam waarschuwen.

"Als Ik tot den goddeloze heiden zeg: Gij zult zeker sterven — en gij waarschuwt hem niet en spreekt niet om den (heiden) voor zijn (heidense) weg te waarschuwen teneinde hem in het leven te behouden, dan zal die (heiden) in zijn eigen ongerechtigheid sterven, *maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen.*

"Maar als gij den (heiden) waarschuwt en hij bekeert zich niet van zijn (heidendom)... dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven; maar gij hebt uw leven gered" (Ez. 3:17-19).

Jaren geleden was er een man die Australië verliet. Hij had op de goudvelden gewerkt en een fortuin verzameld.

Hij en anderen, die rijkdommen gevonden hadden, zeilden huiswaarts met een schip, toen een groot lek ontstond; de reddingsboten gingen verloren en de mensen waren zonder hoop.

Deze sterke man dacht zich door de golven te kunnen vechten naar een nabijgelegen eiland, en hij stond op het punt in het water te springen, toen een klein meisje, wier moeder in de storm verloren was geraakt, hem vroeg: "Meneer, kunt u me redden?"

Hij keek naar zijn zak met goud, en toen naar het kind, en dan weer naar het goud, en nog eens naar het kind. Toen wierp hij de zak met goud weg, nam het kind op zijn rug, en wierp zichzelf in zee.

Hij worstelde door; totaal uitgeput bereikte hij eindelijk het land.

De volgende dag, toen hij weer bij bewustzijn kwam, en het kleine meisje haar armen rond zijn nek sloeg, en haar lippen op zijn wang drukte en zei: "Ik ben zo blij dat u me redde", verklaarde hij dat dit meer waard was dan al het goud van Australië.

Ik vraag me af, mijn vriend, als u de glinsterende kusten van de hemel bereikt, wie dan komt aanrennen om u met uitgestrekte armen te begroeten en zal zeggen: "Welkom! Welkom! Ik ben zo blij dat u het mogelijk maakte dat ik het Evangelie hoorde! Het is zo heerlijk om nu hier te zijn!"

Is dit bijgeloof? Of verbeelding? Niet wanneer de Bijbel waar is.

Johannes "zag een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor den troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen.

"En zij riepen met luider stem en zeiden: De zaligheid is van onzen God, die op den troon gezeten is, en van het Lam!" (Openb. 7:9-10).

Een nieuw lied zal in de hemel worden gezongen voor Jezus, het Lam van God. De woorden zullen zijn: "Gij zijt geslacht en Gij hebt hen voor God gekocht met Uw bloed, uit eiken stam en taal en volk en natie" (Openb. 5:9).

Hoe velen zullen daar zijn om dat lied te zingen, dank zij uw pogingen hen met het Evangelie te bereiken?

Ik zal nooit vergeten dat ik op een avond predikte in Togoland. Duizenden mensen zaten op de grond op het veld voor mij.

Terwijl ik predikte, kwam een oud, rimpelig vrouwtje moeizaam overeind. Luid sprekend, en klauterend over de mensen, kwam ze op het platform af.

Na een lange, geduldige worsteling, bereikte ze het podium en greep vrijmoedig mijn broek vast om zo mijn aandacht te trekken.

Ik keek omlaag en zag dat ze huilde, zodat haar lichaam schokte.

"Wat is er moeder?", vroeg ik.

Toen snikte ze een lang antwoord uit, letterlijk beklemtoond met emotionele gebaren.

De tolk verklaarde: "Ze wil u laten weten dat ze uit een donker, heidens dorp komt waar het licht van Christus nog nooit gezien is; ze zegt dat ze u zo dankbaar is dat u het nieuws over Jezus en Zijn liefde voor een waardeloze oude vrouw zoals zij, brengt. Ze verklaart dat ze altijd dankbaar zal zijn, en zich zal haasten de andere mensen in haar dorp te vertellen van al het goede nieuws dat ze heeft gehoord".

Tegen die tijd strompelde de oude vrouw weer terug naar haar plaats, onderweg haar tranen drogend. Ze ging weer zitten om nog meer van het verhaal te horen.

Ik zal die oude vrouw ontmoeten aan de gouden kusten van de eeuwigheid.

De woorden van die lieve, oude Afrikaanse moeder waren waard al wat ik kan geven of doen om het Evangelie aan de verlorenen te brengen.

Er zijn miljoenen anderen precies zoals zij, die wachten op u en op mij totdat wij hen de boodschap brengen.

Wat zult u er aan gaan doen? Wat zal ik gaan doen? Kunnen wij meer doen? Ja, ik geloof dat ik dat kan — en moet. En u?

6 OVERWINNING

ZOALS VUUR BESTAAT DOOR VUUR, zo bestaat de kerk door evangelisatie — oftewel het winnen van zielen. Wanneer de kerk haar visie op de verlorenen verliest, sterft ze uit, zoals een vuur dat ophoudt nieuwe brandstof te zoeken.

"Gaat heen... verkondigt... maakt tot discipelen... verkondigt aan *alle* volkeren... aan de *ganse* schepping... in de kracht van de Heilige Geest, die Ik u zal zenden!"

Dit was in korte trekken Christus' laatste bevel aan Zijn Kerk.

"EVANGELISEER DE GEHELE WERELD", was zijn marsorder! Hij zei niet *beschaaf* de ganse schepping, zelfs niet Christianiseer de wereld — maar predik, verkondig het Evangelie aan de gehele wereld.

De Christenen van vroeger hadden zichzelf kunnen verontschuldigen voor het feit dat zij niet de gehele wereld bereikten. Zij misten de middelen en uitrusting welke deze taak in snel tempo hadden kunnen verrichten. Geen treinen, geen vliegtuigen, of grote oceaanschepen; geen radio, of televisie, geen drukpers of bandrecorder of film. Toch evangeliseerden zij, in de kracht van de Heilige Geest, het overgrote deel van de toenmalig bekende wereld.

In de opkomst en groei van de evangelisatie van de vroegere kerk werd het Christendom verbreid over geheel Egypte en door geheel Noord-Afrika totdat die landen eens honderden Evangelische kerken bezaten.

Maar in plaats van door te gaan naar de verafgelegen gebieden waar nog onbereikte zielen waren, begon zij te argumenteren over leerstellingen.

Onenigheid nam de plaats in van evangelisatie. In plaats van een brandende ijver en visie, die de Christenen dwars door de hete Sahara en in de jungles van Centraal- en Zuid-Afrika zouden hebben gedreven, verstarde ze als gevolg en begon te kwijnen, terwijl de wereld zonk in de diepte der donkere Middeleeuwen.

Terwijl de kerk aan het redetwisten was over bijzaken, behaalde de vijand overwinningen en bracht miljoenen in slavernij.

Het resultaat: Noord-Afrika werd Mohammedaans en eeuwenlang heeft daar bijna geen Evangelielicht geschenen.

Bedenk eens! Eens kwamen enkelen van de grootste Christelijke theologen uit Noord-Afrika. Thans is het gehele land overdekt met strenge Islamitische vroomheid.

Wat, indien dit zou gebeuren in ons Christelijk land? Het enige dat een groeiende totstandkoming van een nieuw soort modern heidendom in ons land kan tegengaan, is het opnieuw planten van de visie op wereldevangelisatie in het hart van iedere Christen.

Wanneer een Christen ophoudt op een of andere manier zielen te winnen, zal het vuur in zijn ziel ophouden te branden. Lauwheid en afval zijn het gevolg. Dan wordt de leegte opgevuld met wereldsgezindheid. Wat een tragedie is dit!

Een der uitdagendste motto's die ooit gevormd zijn, is deze: "De voornaamste taak der Kerk is de evangelisatie der wereld!"

De enige verdediging van de Kerk is het winnen van zielen.

De Kerk werd geboren in het vuur van evangelisatie. Ze is gedoemd te sterven wanneer haar gelovigen ophouden de verlorenen te bereiken.

Vandaag leven meer dan 1 miljard 400 miljoen zielen in onze generatie, die nog nimmer met het Evangelie in aanraking zijn gebracht!

Vandaag zijn er 400 miljoen meer ongeëvangeliseerde zielen op de wereld dan er waren een generatie geleden.

Vandaag staat meer dan een vierde van alle landen, een derde van het oppervlak der aarde en de helft van de wereldbevolking onder invloed van het goddeloze Communisme.

Zijn wij als Christenen werkelijk bezorgd over deze dingen? Behoren we dat te zijn? Zijn we ons bewust dat wij als individuen de Kerk vormen? Voor welk doel bestaat de Kerk?

Ze is geen grote ark, waarin de begunstigten gelukkig en zorgeloos kunnen drijven over de levenszee naar de Gouden Kust!

Ze is geen "verzekeringsagent" aan wie men zijn premie betaalt en bij wie men verzekerd kan worden tegen het vuur der hel!

Ze is geen gezelligheidsvereniging, wier leden zo af en toe bijeenkomen om te genieten van elkaars gezelschap en om elkaar te amuseren en te onderhouden!

Ze is geen revalidatiecentrum waar de geestelijk kreupelen en de moreel losgeslagenen behandeld worden voor hun geërfde kwaaltjes!

Ze is een *zielen winnende instelling*, die verkondigt dat de redding door Jezus Christus voor alle mensen is.

Ze is een *vuurtoren*, waarvan de stralen van Evangelielicht schijnen in de verste en donkerste hoeken der aarde.

Ze is een *mchtig oprukkend leger*, waarvan de soldaten elk land binnenvallen en Christus' banier in elke natie planten! Als soldaten van de Koning der Koningen is het niet de taak van de Christen om forten te bouwen en reserve-ammunitie op te slaan, maar om overwinningen te behalen — om het gebied van de vijand te bestormen, om "een volk voor Zijn Naam uit de heidenen te verzamelen" (Hand. 15:14).

Napoleon zei eens: "Overwinning maakte mij tot wat ik ben, en overwinning moet mij dragen!"

Dit is ook waar van de Kerk. Haar bestaan zelf hangt af van haar gehoorzaamheid aan de grootste opdracht

van de Heer. Ze bestaat om "te zoeken datgene wat verloren was".

Wat doet u er aan? Rekent u op uw eigen kerk om het werk te doen? Christus rekent op *U!* Zielen — on-bereikte zielen — rekenen op *U!*

7 HET WACHTWOORD

EVANGELISATIE MOET HEDEN het wachtwoord zijn van elke gelovige.

Evangelisatie is het bereiken van de onbereikten. Het is het Evangelie geven aan de verlorenen. Het is zielen brengen tot Christus. Het is zondaren brengen tot bekering en geloof in Jezus Christus. Het is uitgaan in de hekken en stegen om de verlorenen in de schaapskooi te brengen.

Geef ons een wachtwoord voor dit uur,
Een opwindend woord, een woord van kracht,

Een strijdkreet, een vlammeende uitspraak,
Die oproept tot overwinning of tot de dood.

Een woord dat de Kerk doet ontwaken,
om het grote bevel van de Meester uit te voeren,

De oproep wordt gegeven: Gij, legerscharen, staat
Ons wachtwoord is: *Evangeliseer!* [op,

Verkondig nu het blijde evangelie,
over de hele aarde, in Jezus' Naam;

Dit woord ruist langs de hemel:
Evangeliseer! Evangeliseer!

Maak de gave van Evangelie-genade,
Bekend aan stervende mensen, een gevallen ras;

Aan de wereld die nu in het donker ligt,
Evangeliseer! Evangeliseer!

Auteur onbekend.

Wie moeten wij evangeliseren?

1. *De ongetelde miljoenen in verre landen* die nog nooit een kans hebben gehad het Evangelie te horen.

— Er zijn thans ongeveer 2.8 miljard (2.800.000.000) mensen op de wereld.

— Meer dan de helft van de wereldbevolking heeft nimmer het Evangelie gehoord.

— Volksstammen van 2.000 verschillende talen gaan verloren zonder enige kennis van het Evangelie van Christus.

— De wereldbevolking neemt toe met de beangstigende snelheid van 47.000.000 per jaar.

De onbereikten moeten eerst aan de beurt komen, want waarom zou iemand het Evangelie tweemaal horen voordat iedereen het éénmaal heeft gehoord?

2. *De onkerkelijken hier in ons eigen land.* Zelfs, alhoewel wij ons land Amerika een Christelijk land noemen en 63 % van onze burgers beweren kerkleden te zijn, toch —

— zijn er bijna 64 miljoen Amerikanen die geen enkele binding met een kerkgenootschap hebben;

— zijn er 37 miljoen kinderen die nooit de deur van een kerk of zondagsschool binnengaan;

— neemt de misdaad nog steeds toe over het gehele land! Vorig jaar was er een toename van 8%. — ondernemen jaarlijks 100.000 mensen zelfmoordpogingen in de Verenigde Staten — 20.000 slaagden!

3. *De onbekeerde kerkleden* moeten geëvangeliiseerd worden! In sommige gebieden betekent kerklidmaat-schap weinig! Enige tijd geleden drong het Hoofd van de Controle op Alcoholische Dranken van New Jersey erop aan, dat "zij, die in de drankhandel werkzaam waren goede kerkleden moesten zijn".

Dr. Mervin Rosell zegt in "Opwekking, Gods Plan voor Vandaag" — "Van de Amerikaanse kerken kan worden gezegd:

- 5% van de ingeschreven lidmaten bestaat niet;
- 10% gaat nooit naar de kerk;
- 40% geeft nooit voor enig doel;
- 50% gaat nooit naar de zondagsschool;
- 60% gaat op zaterdagavond nooit naar de kerk;
- 70% geeft nooit iets voor de zending;
- 75% neemt nooit deel aan enige kerkelijke activiteit;
- 80% woont nooit een gebedssamenkomst bij;
- 90% onderhoudt nooit gezinswijding;
- 95% wint nooit een ziel voor Christus!

De Here Jezus zei: "Slaat uw ogen op en beschouwt de velden, dat zij wit zijn om te oogsten" (Joh. 4:35). En opnieuw zei Hij: "De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom den Heer van den oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst" (Matth. 9:37, 38).

Wij moeten proberen de verlorenen in binnen- en buitenland te bereiken met het Evangelie, en wel om vele redenen:

Omdat God vol van ontferming is... moeten wij de zielen als brandhout uit het vuur rukken. "Maar Gij, Here, zijt een barmhartig en genadig God, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid en trouw" (Ps. 86:15).

Omdat de Heer niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen" (2 Petrus 3:9)... moeten wij zielen winnen!

Omdat Jezus rondging om het verlorene te zoeken en te redden (Luc. 19:10)... moeten wij ook evangeliseren. God had slechts één Zoon en Hij was een zending... een evangelist... een zielenwinner. Als Hij leerde, onderwees Hij hoe zielen te winnen. Bestudeer eens de gelijkenis van de zaaier, de gelijkenissen van het verloren schaap, de zoekgeraakte penning, en de verloren zoon in Lucas, hoofdstuk 15, de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan ("Ga en doe gij evenzo"), en de gelijkenis van het grote bruiloftsmaal ("Ga in de heggen en steggen en dwing ze binnen te komen"). Christus' gehele bediening werd beheerst door een brandende bewogenheid voor de verlorenen. Willen wij op Hem gelijken, dan moeten we zielenwinners zijn.

Omdat de Bijbel gegeven werd om de mensen te zeggen hoe ze gered moeten worden (Joh. 20:31)... moeten wij evangeliseren.

Omdat de Heilige Geest de mensen zachtjes en teder op Christus wijst en hen van hun zonden overtuigt, moeten wij hen het Evangelie geven.

Omdat Jezus zei: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het Evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden" (Marc. 16:15,16) ...moeten wij de onbereikten bereiken.

Omdat de waarde van een ziel zo groot is (Matth. 16: 26)... moeten wij doen wat wij kunnen om hen te redden.

Omdat de straf op de zonde zo groot is (Rom. 6:23) ...zijn wij verantwoordelijk hen te waarschuwen zich af te keren van de kracht van Satan tot God.

Omdat de mens zichzelf niet kan redden (Eph. 2:8,9) ...moeten wij hem de boodschap van Christus geven.

Omdat de dood zeker, het oordeel onvermijdelijk, en de hel werkelijk is... moeten wij ons leven toewijden om verloren zielen te winnen op alle mogelijke manieren.

En wat nu? Voelt u zich aangetrokken tot zielen? Zou u graag wanhopige mensen helpen nieuwe hoop in Christus te vinden? Brandt de uitdaging van "de ganse schepping", „de gehele wereld", „andere schapen", „volgende steden" in ons hart op dezelfde manier als in het hart van Jezus — en van Petrus, Jacobus, Johannes, Paulus, en anderen?

De oogst is rijp... en loopt gevaar verloren te gaan! De massa's zijn precies even hongerig en even verlangend het Evangelie te horen als dat zij waren in de dagen van Jezus, en in de dagen van de eerste Christenen.

7 HET WACHTWOORD

Wie draagt de schuld indien de oogst verloren gaat! Terwijl de mensen zich verontschuldigen met te zeggen dat de voorwaarden en de omstandigheden niet goed zijn, onderwijst de Bijbel nadrukkelijk dat er een inzameling van zielen kan zijn overal en te allen tijde, indien door de Geest vervulde arbeiders het werk doen.

8 VINGERAFDRUKKEN

EEN DER GROOTSTE WONDEREN van de evangelisatie is, dat God menselijke instrumenten gebruikt om zielen voor Christus te winnen. Hij had ook engelen kunnen gebruiken. Zij zouden zeker verheugd zijn geweest met zulk een taak. Maar neen, Hij gebruikte mensen. Iemand heeft gezegd: "Het is te betwijfelen of er één ziel in de Hemel zal zijn zonder iemands vingerafdrukken daarop".

Toen Christus een ontmoeting had niet Paulus op de weg naar Damascus, had Hij hem heel goed het plan der redding kunnen geven. Maar in plaats daarvan zei Hij: "Sta op en ga de stad binnen en daar zal u gezegd worden, wat gij doen moet" (Hand. 9:6). En Hij zond Ana-nias om hem het koninkrijk binnen te leiden.

Toen de engel verscheen aan de biddende Cornelius, had hij hem gemakkelijk kunnen vertellen hoe hij gered moest worden. Maar in plaats daarvan beval hij: "(Nodig een zekeren Petrus uit)... hij zal u zeggen wat gij behoort te doen" (Hand. 10:6).

God heeft het heerlijke voorrecht om de Goddelijkheid met de ene hand en een verloren ziel met de andere hand vast te grijpen en ze tezamen te brengen bewaard alleen voor geredde, Geestvervulde menselijke wezens (2 Cor. 5:19,20).

Wanneer er een werk gedaan moest worden, had God altijd een mens. Hij had een Elia voor de berg Karmel; Hij had een Jona voor Ninevé; Hij had een Petrus voor de Pinksterdag.

Kunt u zich de Reformatie voorstellen zonder Luther en Calvijn? Of de grote opwekking die Engeland van een revolutie redde, zonder John en Charles Wesley en Whitefield? Zijn niet Finney's kruistochten en Moody's campagnes onafscheidelijk van deze grote evangelisten?

Maar zijn deze groten namen de enigen, die wij vereenzelvigen met evangelisatie? Laten wij oppassen dat we niet alles toeschrijven aan een paar mensen. Zij die baden, zij die hun geld gaven, en de duizenden Christenen die met deze mannen samenwerkten, hadden ook deel aan de grote overwinningen. Zij zouden het werk niet alleen hebben kunnen doen.

Evangelisatie is de taak van iedere Christen. Niemand kan het alleen doen.

Iedere gelovige kan een zielenwinner zijn.

De grote kruistochten die wij over de gehele wereld hebben geleid zijn door samenwerking mogelijk gemaakt.

Ik heb mijn plicht gedaan, maar duizenden anderen zijn ook hun verantwoordelijkheden nagekomen.

Opofferingsgezinde zendelingen en hardwerkende plaatselijke predikers hebben hun alles geïnvesteerd. Zij hebben hun leven gegeven door het Evangeliezaad uit te strooien voordat wij komen; dan komen wij en verheugen ons in de oogst.

Triomferen wij alleen? Neen, duizendmaal neen. Honderden trouwe inlandse Christenen werken dag en nacht door de behoeftigen, de verlorenen, de zieken en de vertwijfelden naar de kruistochten te brengen. Zij zitten naast hen. Zij bidden met hen. Zij volgen hen naar huis. Zij werken eindeloos door.

Ik predik de boodschap en moedig het nemen van beslissingen aan, maar echt zielen winnen wordt slechts bereikt wanneer predikanten en leken de handen ineenslaan om de verlorenen te redden.

Terwijl ik op het platform sta aan de frontlinies, zijn er duizenden verspreid over het thuisfront, werkzaam in de maatschappij, zodat zij kunnen deelhebben aan het winnen van die zielen door hun getrouwe gebeden en financiële ondersteuning.

Deze massa-evangelisatie arbeid zou niet kunnen bestaan zonder de medewerking van trouwe Christenen, zendelingen, predikanten en werkers.

Dit is evangelisatie!

"Daarom, noch wie plant, noch wie begiet, betekent iets, maar God die den wasdom geeft... *elke zal zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk*. Want Gods medearbeiders zijn wij" (1 Cor. 3:7-9).

Iedereen heeft een aandeel in het winnen van zielen. Ik heb het voorrecht te mogen prediken. Zendelingen gaan mij voor in jarenlange arbeid. Nationale predikanten investeren hun alles. Inlandse Christenen en werkers doen hun deel. Persoonlijke raadgevers behoren ook bij het

8 VINGERAFDRUKKEN

team-werk. Zij, die deze kruistochten ondersteunen met hun gebeden en geld hebben evenzeer deel aan het werk als de anderen.

"De een zaait en de ander maait".

Daarom zei Jezus: "Ik heb u uitgezonden om datgene te maaien, wat u geen arbeid heeft gekost; anderen hebben gearbeid en gij hebt de vrucht van hun arbeid geplukt" (Joh. 4:38).

Zo voel ik me elke keer wanneer ik een grote kruistocht leid waar duizenden tot Christus komen. Ik maai het werk van andere mensen.

Het feit is dat wij allen "Gods mede-arbeiders" zijn.

Welk aandeel heeft u in de wereldevangelisatie? Neemt u persoonlijk deel aan deze taak? Hebt u de zegening en de vreugde ondervonden die u krijgt wanneer u een ziel tot Christus leidt?

Hebt u wel eens een drenkeling gered? Hebt u wel eens iemand uit een brandend huis gered? Hebt u wel eens gerend en juist op tijd een kind gegrepen dat onder een rijdende auto dreigde te komen? Hebt u dat wel eens gedaan?

Het is het heerlijkste gevoel in de wereld te weten dat men iemand van een ramp heeft gered.

U kunt de blijdschap kennen van het redden van verloren zielen uit de wanhoop. U kunt deelhebben aan de grootste bediening ter wereld... evangelisatie.

Honderden malen gebeurde het dat arme, verwaarloosde zielen in verre landen naar mij toe kwamen en huilden als ze mij dankten voor het brengen van het Evangelie.

Dikwijls moest ik hen ervan weerhouden dat zij op de grond vielen en mijn voeten kusten. Honderden malen grepen zij mijn hand en kusten die voordat ik het hen kon verhinderen.

Zij bedoelden niet mij te aanbidden, maar zij probeerden uiting te geven aan de dankbaarheid in hun harten. Zij hadden geen geld; geen mooie geschenken; niets moois genoeg voor de Amerikaan... alleen tranen, kussen, lieve woorden van nederige dank.

Ik zeg u, meer dan eens heb ik mij afgekeerd, snikkend en tranen van schaamte wegvegend. Wanneer die lieve mensen mij zo behandelen, dan voel ik, dat ik de Heer niet in de ogen kan zien. Ik heb zo weinig opgeofferd. Ik ben zo begunstigd, zo gezegend. Zij zijn zo verwaarloosd, zo arm, zo behoeftig.

Ik wil u laten weten, dat het het machtigste gevoel op aarde is te weten dat u een aandeel had in het geven van het Evangelie aan mensen, die verloren waren.

Maar ik deed het niet alleen. Getrouwe Christenen op het thuisfront werkten mee om deze kruistochten mogelijk te maken. En telkens wanneer een arme, verwaarloosde ziel tot Christus komt, denk ik eraan hoe heerlijk het zou zijn, indien zij die op het thuisfront zijn en wier gaven de kruistocht mogelijk maken, deze mens maar konden zien.

Welnu, daarom zal de hemel zo wonderbaar zijn, nietwaar? Wij zullen ontmoeten hen, die door onze arbeid gered werden.

Het is iets heerlijks een zielenwinner te zijn. Gelooft u dat? Doet u ook iets voor dit werk?

9 SAMENWERKING

DE HEER HEEFT MIJ GETOOND de dreigende ramp, indien massale evangelisatie wordt uitgesteld.

Meer dan elf jaar lang hebben wij nu met eigen ogen gezien welke uitwerking het Evangelie heeft op de massa's van ruim 30 landen.

Hetzij Mohammedanen, Shintoïsten, Boeddhisten of heidenen; hetzij onderwezen of ongeletterd; er bestaat in het hart der mensheid een verlangen dat alleen door het Evangelie bevredigd wordt.

Deze elf jaar zijn zo snel voorbijgegaan, terwijl wij bijna dag en nacht werkten in een wanhopige poging de verlorenen te bereiken.

Een van de dingen die ik mij van jaar tot jaar sterker bewust wordt is: Ondanks de grote aantallen zielen die dagelijks gered worden, verliezen wij, vergeleken bij de toename der wereldbevolking, toch steeds meer terrein en dan nog in een beangstigend snel tempo.

Voor iedere bekeerling die de Kerk maakt, worden dertig heiden-zielen geboren, en dit verschil in verhouding wordt met sprongen groter.

Zo af en toe horen of lezen wij een paar onrustbarende statistieken, maar over het algemeen is de Christelijke kerk zich niet bewust van wat er werkelijk plaatsvindt.

Op een of andere wijze is onze aandacht gericht op onze eigen aantallen bekeerlingen, of op de algemene toename van ons toehoorders-aantal in plaats van op de verschrikkelijke groei der bevolking en de menigvuldige miljoenen die met het Evangelie niet in contact zijn gekomen.

Wij persoonlijk hebben veel aandacht geschonken aan deze getallen, omdat wij Christenen zijn en weten dat wij van ons levenswerk verantwoording moeten afleggen aan God.

Wij hebben Hem met aandrang gevraagd ons te tonen wat gedaan kan worden om deze generatie met het Evangelie te bereiken. Ik weet dat Jezus zei, dat het gedaan „moet" worden. Het „hoe" schijnt een geweldige onmogelijkheid te zijn... toch weet ik, dat het gedaan *kan* worden — en *het zal gedaan worden*.

Onlangs onderwees de Heer ons vanuit het vijfde hoofdstuk van Lucas. Hier zijn de verzen, die de Geest gebruikte om onze ogen opnieuw te openen:

"En het geschiedde, toen de schare op Hem aandrong en naar het Woord Gods hoorde, dat Hij Zelf aan den oever van het meer Gennésareth stond.

"En Hij zag twee schepen aan den oever liggen. De vissers waren er uit gegaan en spoelden de netten.

"Hij ging in één van de schepen, dat van Simon, en vroeg hem de zee in te gaan, niet ver van den oever. En Hij zette Zich neder en leerde de scharen van het schip uit.

"Toen Hij opgehouden had met spreken, zeide Hij tot Simon: Ga naar diep water en zet uw netten uit om te vissen.

"En Simon antwoordde en zeide: Meester, den gehele nacht door hebben wij hard gewerkt en niets gevangen, maar op Uw Woord zal ik de netten uitzetten.

"En toen zij dit gedaan hadden, haalden zij een grote menigte vissen binnen, en hun netten dreigden te scheuren.

"En zij wenkten hun makkers in het andere schip, dat zij hen zouden komen helpen. En dezen kwamen en zij vulden beide schepen, tot zinkens toe...

"Verbazing had (Petrus) en allen, die bij hem waren, aangegrepen over de vangst der vissen, welke zij gevangen hadden;

"Evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedéüs, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zeide tot Simon: Wees niet bevreesd, van nu aan zult gij mensen vangen" (Luc. 5:1-10).

9 SAMENWERKING

Hier is een betekenisvol voorbeeld van de "samenwerking" die nodig is voor het vangen van een menigte vissen.

De Heer toonde ons opnieuw dat samenwerking nodig is, indien wij de menigten van mensenzielen willen vangen.

Jezus had deze mensen al eerder geroepen om Hem te volgen en vissers van mensen te worden (Marc. 1:17).

Maar nu wilde de Meester hen klaarblijkelijk een les geven in „samenwerking" of „deelgenootschap" in het vangen van mensen.

Hij stapt in Petrus' boot, vaart een eindje van de kust af, en predikt tot de menigten op de kust, want Hij wilde hen leren, hoe zij juist menigten als deze moesten "vangen", zoals zij ook Hem hadden zien doen. Daarom gebruikte Hij het werktuig van een visser als illustratie om die mannen te leren hoe zij zielen moesten winnen — menigten zielen.

Het kan zijn dat zij reeds aan het argumenteren waren wie Zijn meest geliefde discipel was, of wie de grootste in Zijn Koninkrijk zou zijn. Of de discipelen waren misschien al begonnen om hen te veroordelen, die niet zoals zij Jezus navolgden.

Jezus wilde deze mannen "samenwerking" leren in het winnen van zielen.

Hij zei hen te doen wat Hij ons vandaag probeert te laten doen: "Ga — zet uw netten uit om te vissen".

Dit zou geen gewone vangst worden, dit was doelbewust naar het diepe water gaan, de netten uitzetten en vissen.

Jezus wist wat er zou gebeuren; zij zouden meer vis vangen dan zij aan land konden brengen. Dat zou hen de noodzaak tot samenwerking doen gevoelen.

Zij handelden op Zijn Woord in eenvoudig geloof en "zij haalden een grote menigte vissen binnen, en hun netten dreigden te scheuren" (of, zoals Verkuyl het vertaalt, "hun netten begonnen te scheuren").

Onmiddellijk deden zij wat Jezus wist dat ze doen zouden; "zij WENKTEN HUN MAKKERS in het andere schip, dat zij HEN zouden KOMEN HELPEN. En dezen kwamen, en zij VULDEN BEIDE SCHEPEN".

Laat "hun makkers" in het "andere schip" een beeld zijn van "onze mede-Christen makkers" in de "andere kerk, het andere kerkgenootschap, of de andere organisatie"; dan zult u zien dat deze les een geweldige betekenis heeft voor u en mij.

Jezus verrichtte opzettelijk een wonder, dat "samenwerking" en "deelgenootschap" tot gevolg had, tekende het toen op in de Schrift tot ons voorbeeld vandaag in het winnen van zielen.

Zij waren allen, "verbaasd over de vangst der vissen, welke zij gevangen hadden".

Een vertaler zegt: "Verwondering greep hen aan". Een andere versie: "Zij stonden er verbaasd van".

Zij hadden de waarde van "samenwerking" leren verstaan — een les, zo onmisbaar voor Wereldevangelisatie. *Nu konden zij menigten mensen vangen!*

10 OOK UW BOTEN

OMSTREEKS 1953 HADDEN WIJ AL grote evangelisatiecampagnes geleid in bijna een dozijn landen. Elke keer "vingen wij menigten vissen".

Wij waren verbaasd, evenals Petrus, over de "menigten" die wij vingen. Duizenden werden gered uit dorpen en steden rondom ons. Wij wisten dat onze netten dreigden te scheuren. Wij konden de situatie niet meer aan.

We wenkten toen onze makers-zendingen om te helpen. We vertelden hen: De oogst is rijp! De massa's willen Jezus! Onze netten scheuren! Jullie kerken zijn te klein en te weinig in aantal! Onze campagnes zijn te kort en te zeldzaam! De vissen worden met menigten gevangen! Help ons en laten wij u helpen! Laten we compagnons zijn!

Zij antwoordden. Ze brachten hun boten, en wij vulden die ook. Zij waren even verbaasd als wij waren. We zagen al spoedig dat al onze netten dreigden te scheuren.

Samen riepen wij onze inlandse makers in al de andere boten rondom ons: "Kom ons helpen".

Wij stichtten de Vereniging voor Inlandse Evangelisatie. We begonnen geld te schenken om plaatselijke zendingen aan te stellen tot "fulltime" zendingen onder de onbereikten.

Thans hebben wij, dank zij de samenwerking van onze mede-zendingen, gezamenlijk meer dan 2500 plaatselijke partners uitgezonden in "fulltime" zendingswerk onder de onbereikten; tezamen brengen wij "menigten van vissen" aan land.

Maar wat betekent dit in een *oceaan* van menigten vissen?

Jezus zei: „de ganse schepping“, „alle naties“, de „gehele wereld“. De Bijbel zegt: "alle volk en stammen en natiën en talen". Jezus zei: "tot het uiterste der aarde". Paulus zei: "de verafgelegen gebieden".

"KOM ONS HELPEN!" Onze netten scheuren! Wij zijn uitgegaan op Zijn Woord en vangen menigten van vissen! Onze boten zinken!

Er zijn "menigten" genoeg, en meer dan genoeg, om ook uw boten te vullen.

11 DE TWEEDE OPROEP

ONLANGS TIJDENS HET GEBED stond het probleem van onze scheurende netten en zinkende boten opnieuw met grote realiteit voor mijn ogen.

Onder de druk van miljoenen, die klaar zijn om geogst te worden, viel ik weer op mijn aangezicht.

"O God", bad ik, "toon mij hoe ik meer kan doen! Doe iets, Here! Ik weet dat u zei "de ganse schepping". Ik weet niet hoe ik ze moet bereiken. Wij doen ons best, maar het is niet genoeg. Alstublieft, Here, toon mij — toon mij hoe we meer kunnen doen!"

Opnieuw antwoordde Hij het gebed en een visie van "GEZAMENLIJKE EVANGELISATIE" werd geboren.

De les van de scheurende netten en de oproep aan medewerkers was opnieuw de basis voor drastische maatregelen.

"KOM EN HELP ONS", "wenkten wij onze medewerkers" toe voor de tweede maal.

De medewerkers die wij nu opriepen waren EVANGELISTEN.

Wij realiseerden ons, dat, indien wij de geweldige vangsten aan vis aan land wilden brengen, wij de medewerking van "evangelisten" zowel als "zendelingen" nodig hadden.

Wij hielden lange interlokale telefoongesprekken met de vier uithoeken van ons land en Canada.

Wij belden onze evangelisten-medewerkers om "ons te helpen vastgrijpen" (zoals de Amplified New Testament het uitdrukt).

Gezamenlijk in een geestelijke conferentie, legden wij hen de taak en noodzaak van wereldevangelisatie voor.

Wij zeiden hen hoe God ons talenten had gegeven om velerlei "werktuigen" voor het winnen van zielen te produceren, zoals door de Geest gezalfde boeken, traktaten, preekbanden, grammofoonplaten, bijzondere wonder-films, enz. Wij verklaarden hoe al deze instrumenten of "netten" wanneer ze door iemand "in het diepe water" werden neergelaten, grote menigten zielen zouden vangen voor het Koninkrijk van God.

Ik vertelde deze mensen hoe wij onze netten reeds hadden uitgeworpen en dat al bewezen was dat ze zeer bruikbaar waren; dat de netten vol waren en op het punten stonden te scheuren. Ik zei: "Kom en grijp vast met ons".

Wij noemden dit "GEZAMENLIJKE EVANGELISATIE" ("Co-Evangelisatie"). Het is in wezen „samenwerking in het vissen", oftewel "gezamenlijk zielen winnen".

Er zijn nu al meer vissen in onze netten dan wij binnen kunnen halen.

Onze zendings-partners vullen ook hun boten; de boten van onze inlandse medewerkers zijn ook meer dan vol; de boten van onze evangelisten-partners raken ook vol. Nog is de zee vol en wacht op andere handen die meer netten zullen uitgooien om grotere menigten vis te vangen.

"KOM EN HELP ONS". Er zijn menigten genoeg, om ook uw boten te vullen.

12 VISIE VAN GOD

NU HEEFT GOD opnieuw tot mijn ziel gesproken; en omdat Hij ons meer dan ooit de dringende noodzaak van evangelisatie op het hart legt, hebben wij Hem opnieuw gezocht om ons nieuwe wegen te tonen om de onbereikten te bereiken.

Het is nog maar kort geleden, dat ik in gebed was en de tegenwoordigheid des Heren naderbij kwam en Hij weer vers tot mijn hart sprak.

Ik mediteerde over Christus' bevel: "Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het Evangelie aan de ganse schepping" (Marc. 16:15).

Ik dacht aan de honderden geweldige steden en talloze duizenden kleinere steden en dorpen.

Ik vroeg mij af: "Hoe kunnen wij al deze plaatsen bereiken. En indien ik kon gaan en in elke plaats op aarde een week kon doorbrengen — slechts een week — wat zou ik hen dan prediken?"

"Ik zou geen tijd hebben hen het gehele Nieuwe Testament te onderwijzen; noch al de wonderbare beloften en leringen vervat in de Brieven. Wat zou ik prediken?"

Toen dacht ik aan wat Jezus zei: "En als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken" (Joh. 12:32).

Ik besloot dat ik de gehele week zou besteden om de mensen over Jezus te vertellen. Ik zou hen zeggen waarom Hij kwam, wat Hij deed, hoe Hij zondaren vergaf en de zieken genas. Hoe Hij stierf en weer opstond. Ik zou hen meer dan iets anders op het hart drukken dat *Hij nooit veranderd is* — dat Hij vandaag leeft en dat Hij voor hen doen wil precies hetzelfde wat Hij deed voor hen die geloofden in de dagen van de Bijbel.

Toen ik dit overdacht, overschaduwde de Geest des Heren mij, en ik realiseerde me dat Hij mijn gedachten leidde. Het was alsof Hij zei: "Ja, ga nu door — wat zou je vervolgens doen — wat nog meer — blijf denken".

Ik was mij ervan bewust dat de Heer en ik opnieuw tezamen plannen maakten; ik wist dat een nieuwe visie werd geboren.

Ik zei: "Heer, ik kan nooit al die dorpen bereiken. Ik ben al 36 jaar. De tijd is te kort. Het heeft geen zin zelfs maar te hopen dat ik het doen kan".

Maar toen voelde ik mij plotseling doordrongen van de tegenwoordigheid van God. "Wacht even", dacht ik, "er IS een manier". En een licht begon te dagen.

Ik zag bandrecorders, met de hand opgewonden grammofoons, films, boekjes en traktaten, alles verkrijgbaar in de landstalen.

Ik dacht aan China's 500 miljoen, die vrijwel zonder strijd door het Communisme overwonnen werden. Zij rustten genoeg boodschappers uit met films en lectuur om elk dorp en gehucht in China met hun leer te beïnvloeden.

Ik dacht aan de Jehova's Getuigen. Jarenlang hebben zij mannen en vrouwen langs de huizen gezonden niet hun gedrukte boodschap en met kleine grammofoons. Vandaag bezitten zij 's werelds grootste godsdienstige drukpers en maken zij bekeerlingen over de gehele wereld in een verbazend snel tempo.

Ik zag honderdduizenden wonderbare, toegewijde inlandse werkers, die slechts wachten op een kans om "vis te vangen".

Toen begon de Heer opnieuw tot mijn ziel te spreken

— met een nieuwe, krachtige aandrang.

"Vertaal de belangrijkste boodschappen over Jezus in elke mogelijke taal. Ga snel, verzamel zendelingen en inlandse werkers. Predik die boodschap via een tolk.

"Leg ze vast op de geluidsband — breng vervolgens die banden in massaproductie.

"Neem die boodschappen op op grammofoonplaten

— laat vervolgens die platen met duizenden tegelijk persen.

"Leg die boodschappen vast op de film — laat vervolgens die films met honderden tegelijk vervaardigen.

"Schrijf die boodschappen op — en publiceer ze met miljoenen tegelijk".

12 VISIE VAN GOD

"Geef vervolgens die boodschappen, samen met bandrecorders, draagbare grammofoons of filmprojectors aan iedere evangelist, iedere leek, iedere voorganger, iedere zending, en iedere inlandse arbeider op aarde, die gij kunt brengen tot "het uitzetten van de netten in het diepe water om een menigte vissen te vangen".

En de Heer scheen met grote ernst te spreken:

"Ga en doe dit haastig — het is alles waarvoor u nog tijd hebt".

Mijn ziel was in vlam gezet. Ik wist dat het een visie van God was.

Wat ons betreft, ik wist dat wij moesten doorgaan te doen wat wij konden: persoonlijk prediken tot iedereen die wij kunnen bereiken, in zoveel mogelijk landen en steden — door massa-evangelisatie.

Maar terwijl wij dit doen, kunnen deze zelfde boodschappen in gedrukte vorm, op de band, op grammofoonplaten, op films terzelfdertijd in tienduizenden dorpen en steden over de hele wereld worden gepredikt.

DIT IS GEZAMENLIJKE EVANGELISATIE — samenwerking in het winnen van zielen.

Zelfs leken in Amerika of in elk ander land, die misschien voelen dat zij niet doeltreffend zouden kunnen prediken, kunnen deze boodschappen in deze vier vormen ter hand nemen en in fulltime bedieningen voor het redden van zielen uitgaan.

DIT IS GEZAMENLIJKE EVANGELISATIE — samenwerking in het bereiken van de onbekeerden.

Wat zult U gaan doen? Hebt u verlangd zielen te winnen? Hebt u gewenst dat u kon prediken? Dit is uw kans.

Ook zijn er duizenden predikanten en evangelisten, die verlangd hebben naar een doeltreffender bediening. Bent u iemand die verlangd hebt naar een methode waardoor u meer zielen kunt winnen?

"Kom en grijp vast met ons". De netten bevatten menigten vissen overal waar zij maar worden uitgezet in het diepe water. Wilt u uw boot brengen en samen met ons deze netten vastgrijpen? Er zijn voldoende netten ook voor uw boten.

13 GEZAMENLIJKE EVANGELISATIE

WANNEER IK DENK aan de alledaagse, eenvoudige boot en het net, dat Jezus gebruikte voor Zijn les in samenwerking voor Petrus, dan verwonder ik me erover hoe Zijn Woord deze alledaagse werktuigen maakte tot buitengewone middelen.

Dan denk ik eraan hoe gewoon een gedrukt traktaat is, of een spoel met band voor een bandrecorder, of een simpele grammofoonplaat, of een film. Het zijn gewone middelen, die jarenlang door de mensen gebruikt zijn.

Maar wanneer ze gebruikt worden voor de Evangelieboodschap, dan zijn ze anders. Deze middelen die wij hebben worden bijzonder gezegend; ze zijn gezalfd; ze zijn anders omdat ze gevuld zijn met het Woord van de Meester; ze verkondigen op nieuwe wijze Zijn leven en bediening.

Het zijn maar gewone netten... maar ze worden uitgeworpen op Zijn Woord; daarom zijn ze zo doeltreffend om de menigte te bereiken.

Nu ik gezien heb hoe ze gezegend worden, wenk ik mijn makkers in de andere boten: "KOM EN HELP ONS"; er is genoeg voor allen.

Een andere les die ik leerde is deze: Jezus kon ervoor gezorgd hebben dat het net dat Petrus uitzette niet zou scheuren, en Hij kon de boot bewaard hebben voor zinken, maar Petrus zou op die manier de les in samenwerking niet hebben geleerd.

Evenzo was het niet Zijn plan ons de capaciteit te geven om zelf de landen van de wereld te bereiken, want op die wijze zouden wij nooit de zegen van gemeenschap en samenwerking in de evangelisatie kennen.

Elke poging die erop gericht is samenwerking door alle Christenen in het winnen van zielen aan te moedigen, ontvangt altijd Gods zegen. Daarom had en heeft de visie van "GEZAMENLIJKE EVANGELISATIE" zulke verrijkende resultaten over de gehele wereld.

Nu deze visie is uitgegroeid en ook de "verafgelegen gebieden" insluit, zullen wij nog de geweldige, onvermijdelijke resultaten zien.

Verder, en hier is een belangrijk gedeelte van de les: Toen Petrus en die met hem in de boot waren de grote vangst hadden, waren zij die "in het andere schip" waren ook belust op zo'n vangst. Ongetwijfeld wachtten zij op een kans om zo'n "wonder"vangst binnen te halen. Zij wachtten slechts op de uitnodiging om "te komen en te helpen". Zij hadden hun eigen netten, maar er ontbrak iets.

Op dat ogenblik gaf Petrus het teken, en "zij kwamen en vulden beide schepen".

Ik weet dat er honderden leken, evangelisten, voorgangers en zendelingen zijn, die verlangen naar een groter aandeel in het winnen van meer zielen.

Zij wachten totdat zich een weg opent waardoor zij kunnen "helpen" in het maaien van de grijpte oogst van hun generatie.

"GEZAMENLIJKE EVANGELISATIE" in binnen- en buitenland opent die weg voor hen.

Het is mogelijk in onze generatie de wereld te evangeliseren. Mensen en uitrusting zijn beschikbaar. Maar er is "samenwerking" voor nodig.

Niemand kan het alléén doen! Dat liet God op die dag aan Petrus in de boot zien, en dat is wat God mij heeft duidelijk gemaakt. En u? Hebt u zich dat al gerealiseerd?

Wereldevangelisatie is de grootste en dringendste zaak in de hele wereld en zij moet ons aangrijpen totdat we bereid zijn om dwars door de scheidingsmuren van onze diverse kerken heen te werken.

We zullen het nooit eens zijn over elke bijkomstige leerstelling, maar we zijn het eens over de grondwaarheden... dat de mensen het Evangelie moeten horen en Jezus Christus moeten ontvangen om gered te worden. Dat is voldoende! We kunnen partners zijn van hen met leerstellige verschillen teneinde samen zielen te winnen.

Vier mannen droegen een kreupele naar Jezus. Hij ontving vergeving en werd genezen. Eén man had het niet alleen kunnen doen. Die vier mannen waren partners in het belang van hun buurman.

13 GEZAMENLIJKE EVANGELISATIE

Evangelisatie moet, om succes te hebben, in samenwerking gedaan worden.

Dat is de reden waarom wij al werken als directe partners van zendelingen, predikanten, voorgangers en inlandse evangelisten van bijna 60 verschillende organisaties.

Er kunnen geen succesrijke, onafhankelijke zielenwinners zijn!

Evangelisatie is een integraal deel van de kerk, daar geplaatst door Christus (Eph. 4:11), en zij kan niet van de kerk worden gescheiden.

De kerk leeft door evangelisatie, en evangelisatie functioneert als een arm van de kerk. *Zij zijn onafscheidelijke partners.*

De predikanten, die met ons samenwerken in deze bediening, zijn verbonden aan diverse kerkgenootschappen en bekleden vooraanstaande functies. Hun bediening met ons is gericht op het winnen van zielen. Dat is ons enige werk.

Wij brengen geen leerstellingen; we stichten geen kerkgenootschap, bouwen geen Bijbelschool of uitgeversbedrijf. Wij hebben niets om voor onszelf op te bouwen. Niemand kan zich bij ons aansluiten... wij hebben niets om zich bij aan te sluiten. Wij zijn zielenwinners... partners in het bereiken van de onbereikten. Dit is GEZAMENLIJKE EVANGELISATIE.

Evangelisten op het zendingsveld, die dienst doen als medewerkers met ons, zijn leden van hun verschillende kerkelijke groeperingen, maar wanneer het aankomt op onze samenwerking, dan snijdt deze dwars door de muren van hun kerkgenootschappen heen en plaatst ons in de kern van het Christendom... het winnen van zielen.

Onze vereniging tezamen is strikt beperkt tot de evangelisatie. Elk net dat wij uitwerpen op de wateren... onze kruistochten, inlandse zendelingen, boeken en trac-taten, publikaties in vreemde talen, preekbanden, grammofoonplaten, films en tijdschriften... al deze netten verzamelen hun eigen menigten vissen. Maar voor wie? Voor ons? Neen! Zij kunnen zich niet bij ons aansluiten. Wij zijn geen herders. Wij zijn vissers... zielenwinners.

Iedere ziel die wij winnen wordt naar de kerk verwezen, naar de predikanten, naar de leraren, de ouderlingen, om hen vollediger te onderwijzen in de leringen van Christus. Dit alleen is Bijbelse evangelisatie.

Wij zijn dienstknechten van de kerk. Wij kunnen niet afzonderlijk van de kerk functioneren. Maar iedereen in de evangelisatie, ongeacht welke kerkelijke binding hij heeft, kan met ons samenwerken als partner om zielen te winnen, zonder dat zij hun kerklidmaatschap daardoor beïnvloeden. Dit is GEZAMENLIJKE EVANGELISATIE, samenwerking in het winnen van zielen.

Wij zijn, zoals William Farrand, leider van onze Vereniging voor Inlandse Evangelisatie het uitdrukt:

MEDEWERKERS in het Evangelie van het Koninkrijk (2 Cor. 8:23).

MEDEDIENSTKNECHTEN toegewijd aan de Meester (Col. 4:11).

MEDEBURGERS in Gods grote, wereldwijde huisgezin (Eph. 2:19).

MEDESTRIJDERS in een strijd om de mensen vrij te maken (Phil. 2:25).

MEDEGEVANGENEN samengebonden door het Evangelie (Phil. 23).

MEDE-ERFGENAMEN met Christus voor alle eeuwigheid (Eph. 3:6).

Het met elkaar wedijveren in leerstellingen kan niet getolereerd worden in Wereldevangelisatie. Onze visie moet boven deze barrières uitstijgen. Het werk vraagt samenwerking van Gods volk in gemeenschap en eenheid van doel.

Jezus' les aan Petrus en de andere vissers was vol van de idee van samenwerking.

Jezus had één man, Petrus, opgedragen voor te gaan in het uitwerpen der netten. Deze man gehoorzaamde en ving meer dan hij aan wal kon brengen.

Het schijnt dat God altijd iemand geroepen heeft die de leiding nam in de evangelisatie; een Wesley, een Moody, een Sunday — iemand die uitgaat in roekeloos geloof om een menigte te vangen.

Dan roept Hij anderen om aan de vangst deel te nemen. Op deze manier krijgen zij allen hun boten vol.

Deze vissers hadden de gehele nacht gewerkt en niets gevangen. Nu had Petrus een net uitgeworpen op Jezus' Woord en een overweldigende vangst werd binnengehaald.

Hier was de gelegenheid voor alle vissers om ook hun boten vol te laden — indien zij als partners wilden samenwerken — indien zij elkaar wilden helpen.

Dat deden ze, en ze waren verbaasd over de resultaten voor een ieder van hen, toen ze samenwerkten. Er was meer dan voldoende voor iedereen, toen zij met elkaar gingen werken.

Evenals Petrus, hebben wij onze netten vrijmoedig uitgeworpen, over de gehele wereld, en, evenals Petrus, zullen wij de menigten verliezen, tenzij onze partners ons snel komen helpen.

Onze netten staan op het punt te scheuren — niet vanwege ongehoorzaamheid, maar vanwege gehoorzaamheid. Wij hebben gehandeld volgens de Grote Opdracht. Wij stellen alles in het werk om de onbereikten te bereiken. En het is de wil van onze Heer, dat de medewerkers in de andere boten delen in de vangst. Wij kunnen de grote vangst niet binnenhalen zonder samenwerking.

Velen hebben de hele nacht door gewerkt, en vingen vrijwel niets. Hier is uw kans om in de vangst te delen.

Zullen wij uitstijgen boven de muren die ons scheiden en partners worden, of zullen wij de vangst verloren laten gaan?

Het was niet door gebrek aan vis dat sommigen van hen niets vingen. Er was daar vis in overvloed, toen de mannen handelden op het Woord van Jezus.

Toen zij samenkwamen en de grote vangst binnenhaalden, hadden zij klaarblijkelijk de les geleerd, die Jezus hen voorhield, want Hij zei tot hen: "Van nu aan zult gij mensen vangen".

"En toen zij hun schepen aan land gebracht hadden, verlieten zij alles en volgden Hem".

Vanaf die tijd was het massa-evangelisatie.

Petrus predikte op de Pinksterdag en 3.000 zielen werden gered. Een paar dagen later werden er weer 5.000 aan de Heer toegevoegd. In Lydda, toen Aenéas door zijn bediening genezen werd, "zagen alle bewoners van Lydda en Saron hem en bekeerden zich tot den Here" (Hand. 9:35).

En hoeveel anderen met Petrus in zijn bediening samenwerkten, zoals zij deden in die boot, zullen wij nooit weten. Maar wij weten, dat er "des te meer werden toegevoegd, die den Here geloofden, TAL van mannen zowel als vrouwen" (Hand. 5:14).

En u? Zijn uw netten vol? Hebt u zonder bevredigende resultaten gewerkt?

Bent u bereid samen te werken om de verlorenen te redden?

"Samenwerking" moet onze banier zijn wanneer het erop aankomt zielen te winnen.

Dit is wat wij noemen "GEZAMENLIJKE EVANGELISATIE" (Co-evangelisatie)!

Wilt u een aandeel hebben in een wereldwijd, verenigd winnen van zielen?

Er is een plaats voor u — voor een ieder van u; een plaats voor predikers en werkers ter plaatse, een plaats voor mede-zendingen, voor mede-evangelisten, voorgangers en leken.

14 OOGST VAN ZIELEN

HOOR DEZE GELIJKENIS:

"Het Koninkrijk des hemels is als een mens, die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en hun zijn bezit toevertrouwde.

"En den een gaf hij vijf talenten, een ander twee, een derde één.

"Terstond ging hij, die de vijf talenten ontvangen had, op weg, en hij deed er zaken mede en verdiende er vijf bij. Evenzo verdiende hij, die de twee talenten had, er twee bij.

"Maar hij, die het ene talent ontvangen had, ging heen en groef een gat in den grond en verborg het geld van zijn heer.

"En na langen tijd kwam de heer van die slaven en hield afrekening met hen.

"En die de vijf talenten ontvangen had, trad toe en bracht nog vijf talenten bovendien.

"Zijn heer zeide tot hem: Wél gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer."

(Dezelfde beloning werd ook gegeven aan de man, die met zijn twee talenten er nog twee had bijverdiend).

"Nu kwam ook hij, die het ene talent had, en zeide:...

"Ik was bevreesd en ben heengegaan en heb uw taaient in den grond verborgen; hier hebt gij het uwe.

"En zijn heer antwoordde en zeide tot hem:... Gij slechte en luie slaaf..

"Gij had mijn geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst mijn eigendom met rente opgevraagd hebben.

"Neemt hem dan het talent af en geeft het aan hem, die de tien talenten heeft..

"En werpt den onnutten slaaf uit in de buitenste duisternis..." (Matth. 25:14-30).

Ik denk dat iedere Christen wel eens onder de indruk is gekomen van de ernst van deze gelijkenis.

Het *doel* van deze les is ons te overtuigen, dat wij onze talenten moeten gebruiken en vermeerderen.

De *fout* van de ene dienstknecht was, dat hij geen investering maakte, geen risico nam, en daarom verkreeg hij geen winst.

Het *advies* was, dat hij zijn talent minstens bij zijn bankiers had moeten brengen, zodat er rente van genoten kon worden.

De *gedachte* die er voor ons in ligt is in de eerste plaats, dat wij ons leven, ons geld en onze bekwaamheid investeren moeten om andere levens voor het koninkrijk te winnen.

En als wij dat niet kunnen, dan behoren wij onze talenten — welke die ook zijn — in de handen van anderen te leggen en hen ze laten investeren om tenminste enige winst te krijgen — oftewel zielen te winnen.

Sommigen zijn bekwaamer om gunstige investeringen te doen als anderen. Sommigen kunnen hun eigen leven en geld zelf het meest laten opbrengen. Anderen, minder bekwaam om winsten te maken, realiseren een grotere winst door hun talenten in de handen van anderen te leggen.

De straf voor het feit dat u wat u bezit niet *tenminste* overgeeft in getrouwe handen om het te investeren en rente in zielen te verkrijgen, is dat u wordt gebrandmerkt als een slechte en onnutte slaaf, die wordt geworpen in de buitenste duisternis. Dat is zeer ernstig, dat geef ik toe, maar de waarschuwing kwam van de lippen van Jezus.

Wat betekende deze les in het algemeen? Dit: *TALENTEN* — *levens, geld, wat de Heer ook aan ons gegeven heeft* — *betekenen VERANTWOORDELIJKHEID!* Wij zullen er verantwoording voor moeten afleggen.

Lucas 12:48: "Van een ieder, wien veel gegeven is, zal veel geëist worden, en aan wien veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer worden gevraagd".

Ieder leven, elk bedrag aan geld, elk talent, elke bediening is een heilig bezit dat wordt toevertrouwd —

iets waarvoor nauwkeurige verantwoording moet worden afgelegd.

Hoe meer dat leven, of geld, of talent, of die bediening toeneemt, hoe meer dat bezit vergroot wordt, en hoe groter de verantwoordelijkheid wordt om elk talent te investeren en te doen toenemen.

Als een bediening wereldomvattende afmetingen aanneemt, dan is dat niet iets om jaloers op te worden, omdat zulk een taak meteen een wereldwijde verantwoordelijkheid met zich brengt. Daarvan ben ik overtuigd.

Het bloed van een generatie kan van onze handen geëist worden.

Dat is de ernstige positie waarin wij onszelf vinden.

Daarom ondernemen wij elke mogelijke stap om te evangeliseren.

Onder de druk van deze ernstige feiten hebben wij de noodzaak ingezien om onze vrienden in de andere schepen te wenken om te komen en ons te helpen.

Wanneer wij een nog doeltreffender methode ontdekken om te evangeliseren, dan zijn wij ervoor verantwoordelijk om die ontdekking en visie te delen met onze broeders.

God heeft ons geholpen talloze zielen reddende middelen te ontwikkelen en wij geloven, dat het Zijn wil is, dat iedereen die dat wenst, zal delen in het gebruik van die middelen teneinde de verlorenen te winnen.

Er gebeurt in de wereld der wetenschap zo veel om de standaard der beschaving te verbeteren, dat wij er zeker van kunnen zijn, dat God methoden heeft voor het winnen van zielen, die even nieuw en wonderbaar zijn. En het begint alles wanneer wij een agressieve en oprechte, open houding aannemen.

Evangelisatie werkt niet hetzelfde als politieke regeringen die zorgvuldig hun nieuwe geheimen beschermen; in de evangelisatie zijn wij allen "mede-arbeiders", ongeacht kerkelijke binding.

Onder leiding van God maaien wij een oogst van zielen op negen grote oogst-fronten.

(1) MASSA-EVANGELISATIE. Toen God mij de krachtige waarheden van Bijbelse evangelisatie in 1947 bekend maakte, kreeg ik allereerst een visie op massale evangelisatie. Honderdduizenden werden tijdens onze kruistochten in 31 verschillende landen gered en genezen. Voortdurend ondernemen wij nieuwe "invasies" in landen van de wereld door massale evangelisatiesamenkomsten.

(2) INLANDSE EVANGELISATIE. Een leger van meer dan 2500 inlandse zendelingen oogst zielen voor Christus in ruim 70 landen. Deze inlandse predikers brengen het Evangelie naar gebieden die door het Volle Evangelie nog nimmer bereikt werden. Getrouwe Christenen in het vaderland maken dit mogelijk, terwijl zij "mede-evangeliseren" met de inlandse predikers.

(3) BUITENLANDSE lectuur. Miljoenen exemplaren van onze boeken en brochures worden verspreid in dozijnen landen. Eén miljoen van deze "zwijgende evangelisten" bereikt vijf miljoen zielen! In sommige gebieden kan men voor \$ 1.000 een miljoen brochures over redding laten drukken. Ze worden reeds gepubliceerd in meer dan 30 talen. Er worden nu plannen gemaakt om ze dit jaar in nog 20 andere talen te laten drukken, indien God ons de middelen geeft voor deze geweldige onderneming.

(4) GEZAMENLIJKE EVANGELISATIE. Mede-evangelisten in geheel Amerika en in andere landen werken met ons samen om de boodschap van geloof aan onze generatie door te geven. Thans breiden we deze tak van onze bediening uit, zowel in binnen- als buitenland. Deze mannen, die zijn aangesteld als medewerkers in deze bediening op de zendingsvelden, gebruiken elk instrument dat wij hen ter beschikking stellen om de zielen met de Evangelieboodschap te bereiken. De middelen die God ons gaf te ontwikkelen, kunnen alle in iedere hoeveelheid vermenigvuldigd en toegepast worden door alle toegewijde handen die maar klaar zijn voor de taak.

(5) BOEKEN EN traktaten. Elke dag komen getuigenissen binnen van mensen die gered, genezen en gezegend zijn door de meer dan 35 boeken en traktaten die wij hebben geschreven. Deze Christus-verheerlijkende, zielen-winnende lectuur gaat uit naar alle delen van de wereld.

(6) PREEKBANDEN EN GRAMMOFOONPLATEN. Geloofsopbouwende preken op geluidsbanden en platen winnen zielen als ze worden gespeeld in huizen, geïsoleerde plaatsen, gevangenissen, ziekenhuizen, en andere plaatsen over de gehele wereld. De Heer heeft dit middel willen zegenen als een zeer vruchtbaar, zielen reddend instrument. Deze banden en platen worden in vele talen vervaardigd en tezamen met eenvoudige bandrecorders en grammofoons verzonden door onze Vereniging.

14 OOGST VAN ZIELEN

(7) GRATIS TIJDSCHRIFTEN. Elke maand verzenden wij ruim 500.000 exemplaren van "Faith Digest" GRATIS naar meer dan 80 landen. Ze komen in handen alleen al van ruim 25.000 predikers en zendelingen. Zielen worden gered, predikanten en zendelingen worden bemoedigd en gezegend, en elke nieuwe uitgave maait haar eigen oogst voor de eeuwigheid.

(8) WONDER-FILMS. Een van de invloedrijkste instrumenten, die wij ooit ontworpen hebben, zijn onze Wonder-Zendingsfilms. Zij hebben een enorme invloed op zending en evangelisatie over de ganse wereld.

Zij roepen op tot een terugkeer naar de methode van het Boek der Handelingen, dagen de jeugd uit zich toe te wijden voor Christelijke arbeid en zendingswerk, overtuigen gelovigen van de noodzaak van het offeren voor de zending, ze bouwen geloof op voor genezing, ze inspireren predikers en werkers om te geloven voor grotere overwinningen in hun eigen leven, en dringen er bij zondaren en afvalligen op aan zich te verzoenen met God. Ze worden nu vertaald en gereproduceerd in vreemde talen. Miljoenen zullen als gevolg daarvan het Evangelie horen.

(9) CORRESPONDENTIE. Als wij onze harten openen voor de Heer, en Hem vroegen ons leiding te geven voor wat betreft wegen en middelen om zielen te winnen, dan verbaasden wij ons over de door de Geest geïnspireerde methoden die ons werden geschonken. Onze correspondentie-bediening, bijvoorbeeld, is een zeer effectieve methode om zielen te winnen. Vele ernstige mensen, die graag de weg der behoudenis willen kennen, schrijven ons. Dankt God, dat wij hen door een persoonlijke brief tot Christus kunnen leiden.

Elk van deze negen oogst-fronten is een reusachtig net geworden om over de ganse wereld verloren zielen te winnen, en elk van deze netten vraagt om medewerkers die komen om mee te helpen ze binnen te halen. De taak is voor ons alleen veel te groot.

Het zijn grote talenten, die ons door de Meester werden toevertrouwd — talenten, die geïnvesteerd en benut moeten worden, vooral met het oog op de zich vermenigvuldigende wereldbevolking.

Deze instrumenten moeten, evenals talenten, toenemen en vermenigvuldigd worden. Ze kunnen in andere toegewijde handen worden gelegd — in *uw* handen. Ze zijn gelijk aan netten; alles wat u behoeft te doen is ze uitgooien over het water.

Wij geloven dat God van ons verwacht, dat wij een ieder die daartoe bekwaam is toestaan samen te werken in het gebruik van deze instrumenten en mede te werken aan de vergroting ervan.

Dit noemen wij GEZAMENLIJKE EVANGELISATIE!

15 'WEL GEDAAN'

"DE HERE ZEIDE: Schrijf het gezicht op en schrijf duidelijk... opdat men het in het voorbijgaan zal kunnen lezen" (Hab. 2:2).

Dat, mijn vriend, is wat ik gedaan heb.

Ik geloof dat het een DOORBRAAK in uw leven zal teweegbrengen, en dat u er iets mee gaat doen.

Wat gaat u doen? De tijd is nog maar kort. U moet snel handelen of het zal te laat zijn.

- U kunt een aandeel hebben in de massa-evangelisatie door te investeren in deze enorme, zielen winnende arbeid in het buitenland. Wij kunnen de netten niet alleen binnenhalen. Evangelisatie hangt af van de medewerking van getrouwe Christenen.
- U kunt zielen winnen door een inlandse zendeling financieel te ondersteunen, als uw persoonlijke plaatsvervanger op het zendingsveld. Wanneer u niet kunt gaan, zend dan iemand in uw plaats. U kunt ook op die wijze uw boot vullen.
- U kunt uw net uitwerpen door te investeren in de publicatie van de boodschap van Christus in traktaten en boekjes in de landstalen over de hele wereld. Dit wordt elke dag verbazingwekkender. O, hadden wij op dit ogenblik maar een miljoen dollar beschikbaar alleen al voor dit project. De boodschappen zijn klaar, de vertalers en drukpersen wachten. O, "kom en help ons".
- Indien u zendeling of predikant bent of Christelijk werker, dan kunt u deel hebben aan de evangelisatie door met ons samen te werken om deze "gedrukte boodschappers" in elke stad of dorp van uw gebied te verspreiden. Ook kunt u als zendeling uw eigen bediening vele malen vergroten door eigen mensen te trainen en dan hun arbeid als inlandse zendeling te richten op onbe-reikte gebieden, geholpen door fondsen van onze Vereniging voor Inlandse Evangelisatie.
- U kunt een belangrijk aandeel hebben door datgene wat God u toevertrouwd te gebruiken om het mogelijk te maken dat deze boodschappen over Christus gepredikt worden op geluidsbanden, geperst worden in grammofoonplaten, opgenomen worden op films, en dan vermenigvuldigd worden met duizenden tegelijk voor alle landen ter wereld.

De kosten voor deze tak van bediening zijn geweldig hoog. Zelfs al gaan we naar deze landen en werken met de tolken, dan nog moet elke plaat, band en film gereproduceerd worden in honderden exemplaren voor elk land. Dit kost enorme sommen geld.

Vervolgens kopen wij bandrecorders, filmprojectors, en grammofoons met honderden tegelijk om werkers ter plaatse te kunnen uitrusten, zodat zij deze boodschappen naar duizenden dorpen kunnen brengen.

Wij zijn afhankelijk van *Gods trouw en uw samenwerking in deze fasen van onze bediening*.

Wij gaan voorwaarts en doen alles wat mogelijk is. De rest hangt af van Gods volk, dat met ons samenwerkt. Wij kunnen de netten niet alleen binnenhalen.

Door in deze fase van de evangelisatie te investeren, kunt u ook uw boot vol met vis laden. En de Heer zal tot u zeggen: "Wél gedaan".

- Indien u een buitenlands of inlands zendeling, evangelist of werker bent, dan kunt u medewerken aan deze bediening voor de redding van zielen, door uw leven te geven en deze filmprojectors met films, deze banden en grammofoonplaten met hun uitrusting ter hand te nemen en dorp na dorp in te gaan om deze opgenomen boodschappen te prediken. Op die manier zult u duizenden zielen winnen. Bent u bereid?
- U kunt medewerken met ons in de evangelisatie door onze boeken en traktaten te helpen verspreiden in elk huis waar de Engelse taal gelezen en verstaan wordt.
- U kunt een medewerker zijn door ons maandelijks tijdschrift "Faith Digest" te plaatsen in elk Christelijk huis van de gehele Engels-sprekende wereld. De oplage wordt slechts vergroot wanneer duizenden lezers de namen en adressen van andere belangstellende Christenen opsturen.

15 'WEL GEDAAN'

Ook op deze wijze kunt u uw boot met zielen vullen, ongeacht van welke leeftijd u bent, en zelfs zonder geld.

Het vraagt maar zo weinig moeite, toch kan dit het middel zijn waardoor duizenden gered worden.

- U kunt medewerken door met ons te investeren in de vervaardiging van meer wonder-zendingsfilms, zoals „Zwart Goud“, „Java Oogst“ en „Holland Wonder“. Steeds liggen nieuwe films klaar om geproduceerd te worden, maar er zijn getrouwe partners voor nodig die ons komen helpen en de vervaardiging van de films financieren.

De produktie van elke wonderfilm kost vele duizenden dollars, maar ze brengen menigten tot Christus gedurende vele jaren lang.

Nu ze vertaald worden in vreemde talen, kunnen wij niet overzien hoeveel honderdduizenden door dit middel het Evangelie zullen horen.

Wist u, dat wanneer we er ook maar in slagen om een van deze films, met projectie-uitrusting, in een land te brengen *in hun eigen taal*, we er vrijwel zeker van kunnen zijn dat een natie-omvattende opwekking in beweging komt? Het is waar!

Het is een bewezen feit dat wonderfilms, die de reddende en genezende kracht van God in werking tonen, de grootste instrumenten ter wereld zijn om mensenmenigten te trekken en om beslissingen voor Christus te krijgen, overal ter wereld.

Er zullen honderdduizenden dollars, ja, miljoenen dollars, voor nodig zijn om mensen over de hele wereld te voorzien van deze instrumenten, maar met Gods hulp en uw samenwerking, zijn wij besloten het te volbrengen.

Maar, ik herhaal, ik kan de netten niet alleen binnenhalen.

- Indien u voorganger, evangelist of zendeling bent, die uw bediening wenst te vergroten, dan kunt u met ons medewerken als "fulltime" evangelist door onze films, boeken, banden, grammofoonplaten, tijdschriften ter hand te nemen en daarmee door uw arbeidsterrein te trekken.

Door deze doeltreffende bediening kunt u honderden voor Christus winnen. Wanneer u zelf niet kunt gaan, dan kunt u een andere evangelist die met ons samenwerkt naar uw kerk of gebied laten komen. U kunt uw boot met zielen vullen. U kunt uw generatie beïnvloeden.

Dit is GEZAMENLIJKE EVANGELISATIE!

16 HET GROOTSTE LEVEN

"INDIEN OPENBARING ONTBREEKT, verwildert het volk" (Spr. 29:18).

Tenzij wij een verse openbaring hebben, een visie om met alle mogelijke middelen verloren zielen te winnen, zal er een generatie verloren gaan, en hun bloed zal van onze handen worden afgeëist.

750 miljoen zielen gingen verloren in de vorige generatie. Er is voorspeld dat in onze generatie een BILJOEN, 150 miljoen zielen verloren zullen gaan zonder Christus. *Wie zal verantwoordelijk zijn voor hun zielen?*

Ik doe al wat in mijn vermogen is om hen te bereiken — *niet omdat ik een roeping heb, maar omdat ik een Christen ben!*

Doet u al wat u kan doen?

Heb ik u wegens getoond waardoor u kunt beginnen een groter aandeel te hebben in het bereiken van verloren zielen?

Het zal de grootste verrukking van uw leven zijn. Niets is te vergelijken met het redden der verlorenen.

Laten wij de handen ineenslaan en de harten samenvoegen in het belang van verloren zielen. Christus is het enige geneesmiddel voor de zonde. De mensen proberen op alle mogelijke manieren onder de hemel om vrede te vinden en reiniging van hun zonden. Wij weten het antwoord. Wij mogen niet falen door het onze generatie te onthouden.

Mannen slaan zichzelf op dit ogenblik om van hun zonden af te komen; vrouwen strompelen lange, vermoeiende kilometers om vrede te vinden bij een of ander afgodsbeeld of heiligenbeeld, terwijl ze kleine, zieke kinderen dragen of hun blinde geliefden voortleiden.

Kinderen ontvangen merktekenen op hun gezicht in bloedige wreedheid; kleine meisjes worden besneden in een verschrikkelijke gewoonte van het heidendom, een praktijk te vreselijk om te beschrijven; lichamen worden gezeseld; sommigen kruipen op hun knieën; anderen staren in de zon; miljoenen schreeuwen het uit tot dode goden; andere miljoenen zoeken tevergeefs naar een of andere verlichting van hun zonden.

120.000 van hen zullen de eeuwigheid ingaan vóór morgen om dezelfde tijd. Denk daar aan!

O, zullen wij dan niet alles doen wat in onze macht is om het hen te vertellen?

Mohammed kan niet redden. Confucius kan niet redden. Boeddha kan niet redden. De heiligen kunnen niet redden. Maria kan niet redden. De Hindoe-priesters kunnen niet redden.

"Gij zult Hem den naam JEZUS geven. Want *Hij* is het, Die Zijn volk zal redden van hun zonden" (Matth. 1:21).

En "er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, een en dezelfde is Heer over allen, rijk voor *allen* die Hem aanroepen;

"Want, *al wie* den naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

"Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wien zij niet geloofd hebben?" (Rom. 10:12-14).

Hoe zullen ze geloven zonder Evangelie?

Beslis nu: Op een of andere manier zal ik een zielenwinner zijn — Ik zal het "werk van een evangelist" doen (2Tim. 4:5),

Het uur is nabij waarin predikanten en leken tezamen zich moeten wijden aan het winnen van zielen.

God zal iedere man of vrouw, jongen of meisje op aarde gebruiken, die bereid is zichzelf aan Christus te geven in het belang van verloren zielen.

U kunt vandaag beginnen door het grootste verhaal dat ooit verteld is te vertellen en met het grootste leven dat ooit geleefd is te leven.

In Jezus' Naam, bid ik dat u vandaag zult beginnen!

16 HET GROOTSTE LEVEN

Dit boek is op dit moment verkrijgbaar via www.volle-evangelie.nl

waar tevens verkrijgbaar zijn:

Geneest de zieken,

Zielenwinnen

Overige boeken van T.L. Osborn kunt u vinden via www.jmwz.com of www.osborn.org